



# Nieuwsbrief

## November 2011



**Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.  
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.**

Spreuken 3:5-6

### **Beste vrienden,**

Wat een wonderlijke tekst, maar soms zo moeilijk voor onze menselijke geest. We wikken en wegen en redeneren hoe we de zaakjes voor elkaar kunnen krijgen. Maar God zegt dat we niet moeten steunen op ons eigen inzicht, maar ons vertrouwen geheel op Hem moeten stellen. Toen ik ja zei tegen "Abba Village" had ik nog geen idee hoeveel het zou gaan kosten. Na de nodige berekening kwam ik uit op twee miljoen euro. En dat is nog krap berekend. Als ik op mijn eigen inzicht had gesteund, was ik dit project nooit gestart, maar omdat God mij duidelijk maakte dat het niet mijn droom, maar Zijn droom is, om een Vader voor de vaderlozen te zijn, is de druk van het gewicht van mijn schouders afgegleden. Hij wil het. En wie besteld, die betaald. Ik besloot om God te gaan vertrouwen en daarom te gaan bouwen. Inmiddels is de grond gekocht. Niet voor het bedrag van € 200.000,- wat het eerst zou moeten gaan kosten, maar voor € 62.000,- Ik heb geen tijd om dit wonder uit te leggen, maar het is fantastisch. Er was geen weg naar dit voormalig landbouwland. Maar nu gaat de regering een weg voor ons aanleggen en doneert daarvoor 2 hectare land en betaald de aanleg van de weg, die op onze naam komt te staan. Ik snap het niet maar ik steun dan ook niet op mijn eigen inzicht meer. We gaan de weg "ABBA ROAD" noemen. Woww!

Inmiddels hebben we € 100.000,- bij elkaar, het land gekocht en vandaag kreeg ik te horen dat een architect alle tekeningen wil maken en een huisje wil sponsoren voor 25-30 kinderen. We willen 40 van deze huisjes bouwen om duizend kinderen een nieuwe toekomst te bieden. Hoe meer ik mijn vertrouwen op de Heer stel en het niet zelf allemaal probeer uit te vogelen, hoe meer wonderen Hij doet. Ik sta erbij en ik kijk erna. Ja, ik wil nog veel meer leren niet langer op mijn eigen inzicht te leunen, maar op de Heer te vertrouwen die gespecialiseerd is in onmogelijkheden. En Hij heeft beloofd om ons boven en bidden te geven de wensen van ons hart, als wij ons in Hem verlustigen. Je kunt dus eigenlijk nooit te veel van God verwachten, want Hij zal altijd weer je stoutste dromen overtreffen. Dat is Zijn handelsmerk. Ik daag je uit om dit ook te doen, want wat Hij voor mij wil doen, wil Hij voor iedereen doen, die met zijn ganse hart op de Here vertrouwd en niet op zijn eigen inzicht steunt. In Jezus verbonden. **Jaap Dieleman**

---

**Nieuws Update - November 2011 - Jubileum - Paul Ai - Abba Child Care - Abba Village - Nepal**



### **Ons 25-jarig jubileum**

Op 20 oktober was onze Joyce jarig. Op 21 oktober was ik zelf jarig en op 22 oktober vierde we het 25 jarig jubileum van De Heilbode. Het was een heel bijzondere en bemoedigende dag voor vreugde en prachtige herinneringen, samen met vrienden en familie. Antje en ik zijn buitengewoon bemoedigd en opgebouwd door de woorden die over ons zijn uitgesproken door Jaap en Swaantje Kooij, David de Vos, Anthon Doornbal en onze eigen Daniel. Ook hebben we heel veel

bemoedigende kaarten, brieven, emails en telefoontjes van vrienden gekregen. Het deed ons goed om te weten dat we zoveel vrienden mogen hebben. We zijn ontroerd en dankbaar voor Gods trouw en liefde al die jaren. Op naar de volgende 25 jaar.

---

## Paul Ai in Nederland

Van 16-30 oktober waren mijn vrienden Paul en Ruth Ai uit Vietnam in ons land. Overal waar Paul sprak werd zijn bijzondere boodschap en zijn getuigenis met heel veel enthousiasme ontvangen.

Paul heeft meer dan 10 jaar in de gevangenis gezeten voor zijn geloof. Drie keer is hij door een engel uit de gevangenis bevrijd. In diezelfde periode mocht hij 76.000 mensen tot Jezus leiden en 375 kerken stichten. Het is een onvoorstelbaar verhaal van zware vervolging maar ook van goddelijke interventie. Zijn verhaal is in een boek opgetekend en we overwegen zijn boek te vertalen. We zoeken nog iemand die daarbij wil helpen. We hebben al plannen gemaakt voor volgend jaar oktober dat Paul en Ruth weer naar Nederland komen. Dan willen we ook een leidersconferentie met hen doen. Hun ervaring en de vrucht op hun arbeid is inspirerend en zoals Paul zelf zou zeggen: "als God het voor mij kan doen, kan hij het ook voor u doen!"



---

## Abba Child Care



Ons werk onder wees- en straatkinderen gaat nu via "Abba Child Care Int." De website is helemaal vernieuwd. Click [hier](#) om de site te bekijken.

## Abba Village

Ons grootste project van Abba Child Care is "Abba Village". Daarom hebben we er een eigen site voor gemaakt. Click [hier](#) om die te bekijken. De site is in het engels, maar er zit google translate, dus kun je je eigen taal kiezen. Het mooie is dat de Nationale Postcode Loterij ons wil sponsoren als wij de helft van het budget weten te werven. We zijn dus druk bezig met fondswerving en hebben daarvoor aandelen uitgegeven. [Hier](#) kun je er alles over lezen. Binnenkort komt er een artikel in That's Life Magazine, Family7 Magazine, Press Magazine en er



## Leiders conferentie in Nepal - 6-17 november 2011



In 2010 ben ik met David de Vos mee geweest naar Nepal. David deed er een evangelisatie campagne en ik sprak toen in de leidersconferentie. De contacten die toen zijn ontstaan hebben ertoe geleid dat ik nu weer terugga om een leidersconferentie en een jeugdconferentie te doen.

De kerk in Nepal is jong en erg open. Er is veel behoefte aan het trainen en toerusten van leiders. Mijn boeken "Apostolisch Vaderschap" "De Apostel" en "De Echte Man" hebben ze vertaald en juist om die reden werd ik gevraagd over deze thema's te komen spreken, zowel voor de kerk- leiders alsook voor de jongeren. Ik verheug mij erop en bid voor sponsors om deze reis te helpen realiseren.

Ons kostenplaatje is € 5000 euro. Dat wil zeggen ongeveer € 10,- per persoon want er worden 500 leiders verwacht. Help ons om deze nieuwe generatie kerkleiders het beste te geven wat we hebben. Wanneer u dit project wilt meesteunen door een gift voor de conferentie in Nepal, klik dan [hier](#). Bij voorbaat dank en Gods zegen.

### Tot slot

We hebben geen tijd gehad om een gewone brief te maken. En ik sta al weer op het punt om uit te vliegen naar Nepal. Op de valreep kreeg ik een mail met de mededeling dat iemand alle tekeningen voor Abba Village wil maken. Ook wil deze architect een huisje voor 25-30 kinderen sponsoren. Ik ben helemaal verbluft en dankbaar hoe ik zie dat God aan het voorzien is. Bid met ons mee dat God nog meer van deze mensen op ons pad zal sturen, zodat we onze mooie droom zo snel mogelijk kunnen verwezenlijken. Onze God is goed en zeer te prijzen. Dank voor jullie gebeden en ondersteuning. Ga proberen vanuit Nepal een update te sturen op Facebook. Hou deze dus in de gaten. Groet en zegen.

*Jaap Dieleman*

**Nieuw!**

Jaap Dieleman  
Zes uur onderwijs op MP-3 CD + notities in PDF

**MENSEN**  
die de wereld veranderen

€15,-

Nu bestellen via onze webshop. [Klik hier!](#)