



Nieuwsbrief

Mei 2013

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Johannes 11:25

Beste vrienden,

Het heeft lang geduurd maar nu is het zo ver; het is eindelijk lente! Prachtig: overal kleurige tulpenvelden en lammetjes in de wei. Alle vogels leggen hun ei en je hoort ze 's-ochtens vroeg al zingen en kwetteren. De bloemen en planten ontluiken uit hun winterslaap en de schijnbare dood is overwonnen door het leven. We hebben een nieuwe koning in Nederland en Jezus is opgestaan uit de dood. Het mag dan nog zo duister zijn in de wereld, maar tegelijkertijd zijn wij vol goede moed, want Koning Jezus heeft de dood overwonnen en leeft in eeuwigheid. Spoedig zal Hij terugkomen en Zijn koningschap aanvaarden. De langverwachte lente is in aantocht en in die verwachting proclameren wij Zijn heil, Zijn liefde en Zijn leven. In Hem is vergeving van zonde, in Hem is genezing van ziekte. Door Hem is er verzoening in relaties en door Hem hebben wij een heerlijk en hoopvol toekomst perspectief, dat door niets en niemand ongedaan gemaakt kan worden. Daarom prediken we Jezus, die gestorven is maar leeft, om ons die dood waren door onze zonden, levend te maken naar Zijn Woord. Wat een fantastische boodschap dat Zijn Koninkrijk komt.

Niet alleen straks als Jezus terugkomt, maar ook nu al, wanneer we het Goede Nieuws van Jezus delen met onze medemens die gebonden is in zonde, ziekte, depressie en wanhoop. Want daarvoor kwam Hij in de wereld: om aan armen het evangelie te verkondigen, om zondaren zalig te maken, om de lamme te doen huppelen van zielenvreugd en om de dove oren te openen en de blinden te laten zien, om de bedroefden te troosten en de gevangenen te bevrijden. Dat is onze opdracht en daarvoor heeft Hij ons kracht gegeven met Pinksteren. Hij heeft gezegd: *"Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet"* (Mattheus 10:7-8). Wow! Wat een opdracht! Geweldig.., en aan ons toevertrouwd om deze prachtige boodschap wereldkundig te maken. Wat een voorrecht en wat een eer dat God ons daartoe geroepen heeft en bekwaam gemaakt. Hij heeft bovendien zelf gezegd: *"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader"*. Johannes 14:12.

Laten we ons daarom des te meer verheugen en met frisse moed deze lente tegemoet zien. Nee, niet de Arabische lente waar zoveel over te doen is, maar dit is de nieuwe dag, de derde dag, de oogsttijd. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, en 't gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. Dat betekent genezing, vreugde, omdat Gods Geest in ons opstaat om de wereld de Zoon te laten zien. Wat zijn we rijk dat als we beseffen dat ons dit grote voorrecht te beurt is gevallen, om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Wordt partner en steun ons om zo samen dit goede nieuws bekend te maken. In dienst van de komende Koning.

Jaap Dieleman

De KRACHT van het GESPROK WOORD

ZEGEN of VLOEK

Heiliging

Geestelijk OORLOGVOER

DE VERBORGE MENS

Echtheid IMITATIE OF RELATIE

€15,-

Zes uur onderwijs op MP-3 CD + notities in PDF
Nu bestellen via onze webshop. **Klik hier!**

Nieuw!



We zijn in de grootste oorlog aller tijden verwickeld. En God wil dat wij deze strijd met overleg voeren zodat we als overwinnaars uit de arena tevoorschijn zullen komen, om voor eeuwig met Hem te heersen op Zijn troon. Gaat u met mij mee de arena in? -----> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



De hartenklop van ons leven is de verborgen omgang met God. Hoe dieper u binnengaat in die verborgen en intieme omgang met Hem, des te meer zult u ontdekken wie u bent en dan zal onzekerheid plaats maken voor echtheid, vrede en zingeving. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Alle grote opwekkingen gingen gepaard met een diep besef van Gods heiligheid, waardoor velen een nieuwe liefde voor God, het leven en hun naaste vonden. Hij wil dit opnieuw doen. Ontdek hoe u zelf een klimaat kunt scheppen voor zo'n opwekking. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Ongehoorzaamheid van de 1^e Adam bracht een vloek, maar de gehoorzaamheid van de 2^e Adam heeft die vloek opgeheven. De hele Bijbel draait om dit thema. Ontdek hoe u van de vloek bevrijd kunt leven in de zegen --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Christenen leven in de verwachting van Jezus komst. Zijn wij de generatie die het meemaken? De aarde zal weer een paradijs worden omdat Jezus dan regeert. Laat je inspireren om uit te zien naar Zijn komst. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief notities & boek in PDF - € 15,00



Alle grote helden hebben een passie om tot het uiterste te strijden om hun ideaal te bereiken. Zonder die passie lukt het niet. Jezus is ons hierin voorgegaan. Hij betaalde de hoogste prijs om Zijn droom waar te maken. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF € 15,00



God sprak en het was er en ook wij mogen nu leven, genezing en zegen spreken. Dood en leven zijn immers in de macht van je tong en je binnenste wordt vol van je eigen woorden. Aan wie geef jij je stem? Ontdek nu hoe je een verlengstuk van God kunt zijn door Zijn woord- en van leven te spreken. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Mensen zoals: M.L. King, Gandhi, Moeder Teresa enz. hebben de wereld veranderd. De grootste revolutionair is Jezus zelf. Hij was zonder zonde, maar nam de zonde van de hele wereld op Zich. Hij overwon de dood door te sterven. Ontdek hoe jij de wereld kan veranderen door in Zijn voetsporen te treden. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF € 15,00



Tegenwoordig vindt je overal imitaties van dure horloges, kleding, enz. Het lijkt net echt, maar het is nep. Feitelijk is het waardeloze rommel. Wij moeten leren om echt te zijn als we een waardevol leven willen lijden. Laat je inspireren door deze studie om te leren hoe je hoe je echt kunt zijn. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00

Wilt u een live bijbelstudie meemaken?

U ziet dat we een heleboel themastudies hebben op Cd's. Dat is handig, want u kunt luisteren wanneer het u uitkomt, maar misschien wilt u wel eens zo'n themastudie zelf live meemaken. En dan kan! Want elk jaar geef ik een nieuwe studie die tevens een heerlijke vakantie is over Nederlands mooiste wateren en langs prachtige havenstadjes. Kijk hieronder voor meer informatie voor deze inspirerende opbouwweek van 23 t/m 28 juni a.s. Er is nog plek dus geef u snel op. Tot ziens op de Siloam!



Varende Bijbelstudie Vakantiereis

Wanneer: van zondag 23 Juni – tot vrijdag 28 Juni 2013

Reisduur: 5 dagen

Organisatie en leiding: St Siloam & Jaap Dieleman

Thema: **"Uw Koninkrijk kome"**

Route: Kampen, Medemblik, Texel 2 dagen, Stavoren en Kampen

Inschepen: Kampen, 23 juni, IJsselkade, t.h.v. huisnr. 2, 19.00-20.00 uur.

Ontschepen: Kampen 28 juni. 17.00 uur

Kosten: € 330.- per persoon - all inclusive.

Informatie en opgave: siloam@vaart.net of 06-53921155

[Boek reis](#)



China – 21mei - 4 juni 2013

Het is bijna zover. Nog ruim een week en dan ben ik weer op zendingsreis. Vorig jaar ontmoette ik Joshua Duong in Cambodja. Joshua is een geestelijk zoon van mijn vriend Paul Ai. Joshua is een Vietnamees maar hij woont en werkt in China. In de afgelopen jaren zijn er door zijn bediening 410 kerken geplant en 11 bijbelscholen gesticht; voor ongeletterden tot op universitair niveau. Er zijn inmiddels 30 zendingen uitgezonden vanuit China en elke week komen er bijna 1000 mensen tot Jezus door zijn bediening. Ik was erg onder de indruk van deze nederige en eenvoudige, nog vrij jonge man, die zo'n enorm werk doet in China. Toen we op een avond samen waren, bleek dat Joshua erg onder de indruk was van mijn onderwijs over het Vaderhart van God en over vaderlijk leiderschap. Met aandrang vroeg hij telkens wanneer ik kon komen om juist dit thema te onderwijzen omdat dit veelal ontbreekt in de Chinese cultuur.



Ik voelde me vereerd maar kon toch niet gelijk komen. Maar voortdurend bleef die uitnodiging door mijn hoofd gaan. Nu ervaar ik dat het de tijd is. En ik vind het ook heel bijzonder dat mijn goede vriend Ramiro Richards mee gaat. In verband met de situatie in China kan ik verder niet te veel vertellen, maar ik vraag u voor deze reis te bidden. Ook zoeken we financiële steun om de kosten voor deze reis te dekken. We hebben € 5.000,- nodig. Als u uw zaad wilt zaaien voor een oogst in China, dan ben ik ervan overtuigd dat dit een goede akker is om in te zaaien. U kunt u gift overmaken op ING rek.nr. 5169971 o.v.v. van 'China'. Of u kunt direct online doneren door [hier](#) te klikken. Iedereen die ons steunt met € 100,- of meer bieden wij een boek aan. Kijk [hier](#) welk boek u zou willen kiezen. Meld dan bij uw gift 'boek' en welk boek u voorkeur heeft. Bij voorbaat dank!



Zendingsreis Kosovo – 20-27 oktober 2013

In 2011 en 2012 hadden we een groepsreis naar Kosovo georganiseerd en dat was gewoonweg geweldig. Dus gaan we het dit jaar weer doen en wel van **20-27 oktober** a.s. In 2011 hebben we wezen en weduwen bezocht, eten en kleding uitgedeeld, voor zieken gebeden, financieel geholpen, met hen meegeuild en hun tranen gedroogd. Als resultaat; 40 mensen die Jezus wilden volgen, 4 mensen die gedoopt werden en een prachtig wonder van een stom jongetje dat weer kon spreken en zijn vader die van een oorlogstrauma werd bevrijd (zie middelste foto hieronder). Er gebeurde nog veel meer prachtige dingen. Het geeft zoveel vreugde wanneer we ons leven inzetten voor een ander, bedroefden troosten en zorg verlenen aan armen. Dat gaan we dit jaar dus ook weer doen. Noteer alvast de data in uw agenda. Meer info volgt nog.



Het team uit Nederland



Het jongetje dat weer kon spreken



Aannemer Mohammed werd gedoopt

Kom Indonesisch eten
 --- Er wordt door een echte Indonesische kokkin gekookt ---
Waar: De Mandemaaker, Kerkstraat 103, Spakenburg
Wanneer: Maandag 10 juni, 2013 om 18.00 uur
Opgave & info: 10juni2013@gmail.com (Janneke Koelewijn)
Kosten: Slechts € 25,- p.p. (exclusief drankjes)

De opbrengst gaat naar:
"Abba Child Care"
 ACC biedt dakloze kinderen een thuis met papa & mama
www.abbachildcare.org
 U lekker eten en zij straks weer een hoopvolle toekomst.

Geef je snel op want er is maar plaats voor 125 mensen

Heerlijke gerechten uit de Indonesische keuken

Benefitdiner – Abba Child Care

Vorig jaar hadden we een zeer geslaagd benefitdiner voor Abba Child Care in Zeewolde. Velen vroegen toen al wanneer we opnieuw een benefitdiner zouden organiseren. Welnu, dit staat gepland op **10 juni 2013 om 18.00 uur**. in restaurant De Mandemaaker, Kerkstraat 103 te Spakenburg.

Er wordt weer een heerlijke Indonesische maaltijd gekookt door mijn lieve vrouw Antje. U kunt informatie krijgen en zich opgeven bij Janneke Koelewijn via het speciale emailadres 10juni2013@gmail.com. Onze dank gaat speciaal uit naar restauranthouder Bert van Eijden die met veel plezier zijn prachtige restaurant kosteloos beschikbaar heeft gesteld. Ook zal hij zelf een speciaal dessert bereiden voor onze gasten. Geef je snel op, want er is slechts plaats voor 125 mensen. En de opbrengst van dit diner komt geheel ten goede aan het prachtige werk van Abba Child Care - www.abbachildcare.org. U geniet **straks** van een overheerlijke maaltijd, waardoor deze weeskinderen **straks** kunnen genieten van een prachtig thuis.

Kunt u niet komen, maar wilt u toch een bijdrage geven? Stort uw bijdrage dan op ING rekeningnummer 5892986 van Abba Child Care te Zeewolde of klik [hier](#) om online te doneren. Klik op de poster voor meer informatie.

Familienieuws – Huize Dieleman

Mooi nieuws, want ons 4^e kleinkind is geboren. Op 5 maart kregen Jonathan en Grace hun tweede kindje, Amy, een prachtig meisje. Alles is goed gegaan en Noa, haar oudere zusje, vindt het ook prachtig zoals je wel op de foto kunt zien. Verder zijn Antje en ik er even tussen uit geweest. We zijn lekker uitgerust en ook geïnspireerd door de goede boeken die we hebben gelezen. Het eerst volgende project is China, nog een weekje en dan ben ik weer weg. Dank al alle vrienden die ons hierbij steunen, en dat is trouwens ook hard nodig want we kunnen alleen maar geven wat we eerst hebben ontvangen. Daarom nogmaals dank, want mede namens trouwe gevers kunnen we ons werk blijven doen. God zal jullie ervoor zegenen.

Jaap & Antje Dieleman

