



Al zou de vijgenboom niet bloeien....., nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil.

Habakuk 3:17-18

Beste vrienden,

Habakuk leefde in een tijd van grote benauwdheid, onrecht, verdrukking en ernstige economische problemen. Het lijkt een beetje op de economische crisis waar wij nu doorheen gaan. De broekriem wordt aangetrokken en overall moet er bezuinigd worden. Ook ik merk het omdat er sponsors afhaken omdat ze financieel krap zitten. Soms benauwd mij dat want dan vraag ik mij af hoe het verder moet met ons zendingswerk als we geen geld meer hebben om aan onze verplichtingen te voldoen. Ik deel die zorg dan ook met u allen.

Toch wil ik u bemoedigen vanuit Gods Woord. Want Hij voedde 3 miljoen Joden 40 jaar lang in de woestijn. Hij vermenigvuldigde de olie van de weduwen zodat ze haar rekeningen kon betalen. Hij voedde duizenden mensen met slechts vijf broden en twee visjes. Hij gaf Elia brood en vlees te eten in een tijd van grote droogte en toen de beek opdroogde, zei God dat Hij een weduwe in Sarefat had geboden om voor hem te zorgen. Toen Hij in Sarefat aankwam bleek dat deze arme vrouw niets had dan een klein beetje meel en een beetje olie. Net genoeg om er nog één keertje van te eten met haar kind. Ze dacht dat ze daarna van de honger zou sterven want ze had geen hoop op een uitkomst. Je zou denken dat God zich vergist had door een weduwe zonder geld, zonder eten en zonder hoop te roepen om voor Elia te zorgen. Maar Elia zei: "Maak eerst een koek voor mij en er zal genoeg zijn voor u en uw huisgezin". Ze geloofde en vertrouwde de woorden van de man Gods en gaf hem eerst te eten. Wat een daad van geloof, want wat als het wonder zou uitblijven...? Maar God is geen man dat Hij liegen zou, want de olie raakte niet op en het meel in de pot ook niet. God voorzag in haar noden, omdat ze God meer vertrouwde dan haar eigen inzicht. Ja, dat was haar geheim!

Het is vandaag niet anders. Als we God op de eerste plaats zetten in onze financiën, zal Hij aan ons bewijzen dat Hij El-Shaddai, de voorziener is, die in al onze behoeften rijkelijk zal voorzien (Fil. 4:19). Ik ben al 36 jaar christen en heb wel vaker voor hete vuren gestaan. Altijd heeft God voorzien voor ons gezin met 5 kinderen en ons steeds groeiende zendingswerk en we vertrouwen erop dat Hij dat ook nu weer zal doen. Maar we hebben de les van de weduwe dan ook ter harte genomen en God op de eerste plaats gezet in onze financiën. We hebben altijd goed gegeven aan Gods werk omdat Hij beloofd heeft dat wanneer wij dit doen, Hij de hemelvensters zal openen en zegen in overvloed over ons zou uitgieten. God daagt ons zelfs uit om Hem hierin te beproeven. Lees het verhaal maar voor uzelf in Maleachi 3:10-12. Daarom daag ik u dan ook vrijmoedig uit om eerst aan het werk van de Heer te geven, door bijvoorbeeld ons zendingswerk te steunen, zodat God aan u kan bewijzen dat Hij de Almachtige is die in al uw noden voorziet. Dan kunt u met Habakuk zeggen: "Al zou de vijgenboom niet bloeien..., nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here is mijn kracht; Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Jaap Dieleman

€15,- Zes uur onderwijs op MP-3 CD + notities in PDF
 Nu bestellen via onze webshop. **Klik hier!** **Nieuw!**



We zijn in de grootste oorlog aller tijden verwickeld. En God wil dat wij deze strijd met overleg voeren zodat we als overwinnaars uit de arena tevoorschijn zullen komen, om voor eeuwig met Hem te heersen op Zijn troon. Gaat u met mij mee de arena in? -----> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



De hartenklop van ons leven is de verborgen omgang met God. Hoe dieper u binnengaat in die verborgen en intieme omgang met Hem, des te meer zult u ontdekken wie u bent en dan zal onzekerheid plaats maken voor echtheid, vrede en zingeving. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Alle grote opwekkingen gingen gepaard met een diep besef van Gods heiligheid, waardoor velen een nieuwe liefde voor God, het leven en hun naaste vonden. Hij wil dit opnieuw doen. Ontdek hoe u zelf een klimaat kunt scheppen voor zo'n opwekking. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Ongehoorzaamheid van de 1^e Adam bracht een vloek, maar de gehoorzaamheid van de 2^e Adam heeft die vloek opgeheven. De hele Bijbel draait om dit thema. Ontdek hoe u van de vloek bevrijd kunt leven in de zegen --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Christenen leven in de verwachting van Jezus komst. Zijn wij de generatie die het meemaken? De aarde zal weer een paradijs worden omdat Jezus dan regeert. Laat je inspireren om uit te zien naar Zijn komst. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief notities & boek in PDF - € 15,00



Alle grote helden hebben een passie om tot het uiterste te strijden om hun ideaal te bereiken. Zonder die passie lukt het niet. Jezus is ons hierin voorgedaan. Hij betaalde de hoogste prijs om Zijn droom waar te maken. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF € 15,00



God sprak en het was er en wij mogen ook leven, genezing en zegen te spreken. Dood en leven zijn in de macht van je tong en je binnenste wordt vol van je eigen woorden. Aan wie geef jij je stem? Ontdek nu hoe je een verlengstuk van God kunt zijn door woorden van leven te spreken. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Mensen zoals: M.L. King, Gandhi, Moeder Teresa enz. hebben de wereld veranderd. De grootste revolutionair is Jezus zelf. Hij was zonder zonde, maar nam de zonde van de hele wereld op Zich. Hij overwon de dood door te sterven. Ontdek hoe je wereld kan veranderen door in Zijn voetsporen te treden. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Tegenwoordig vindt je overal imitaties van dure horloges, kleding, enz. Het lijkt net echt, maar het is nep. Het is waardelose rommel. Wij moeten leren om echt te zijn als we een waardevol leven willen lijden. Laat je inspireren door deze studie om te leren hoe je hoe je echt kunt zijn. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00

Verslag **China** – 21mei - 4 juni 2013

Samen met Ramiro Richards was ik twee weken in Shanghai om les te geven aan jonge christenleiders. Omdat Ramiro's vader een Chinees was, was het heel bijzonder voor Ramiro om voor het eerst in het land van zijn vader te zijn. Het was opmerkelijk om te zien hoe snel hij iets van het Chinees oppikte, terwijl ik er helemaal niets van kon maken. Samen hebben we bijzonder genoten van de jonge, enthousiaste en toegewijde studenten die we mochten toerusten. Alles ging toch nog wel een beetje in het geheim, want ook al heeft China nu een vrije markteconomie toch is het politiek gezien nog steeds communistisch. Joshua is een bijzondere apostolische leider. Hij heeft in de afgelopen 5 jaar, 410 kerken geplant en 11 bijbelscholen gesticht. Wij spraken op twee van deze scholen. Het viel ons op hoe jong de studenten waren. De groei is enorm en de studenten worden getraind om weer nieuwe kerken te stichten.



Ramiro en ik in een van de scholen



Shanghai 24 miljoen inwoners



Joshua en zijn vrouw Mary met mij in uit eten

Joshua is een bijzondere apostolische leider met een enorme visie, want hij wil 20.000 zendingen voor China trainen en ook nog eens 10.000 om als zending vanuit China uit te zenden. Inmiddels zijn er al ruim 100 fulltimers en het werk groeit enorm. Joshua was bijzonder blij met ons onderwijs over vaderschap en over relaties. Hij vroeg of we drie keer per jaar wilde komen. Dat zal niet gaan, maar 2x per jaar is wellicht mogelijk. Zo mogen wij een prachtige bijdrage leveren aan een geweldige opwekking in China. We zoeken vaste partners die ons financieel willen helpen om dit te doen. Wilt u die partner zijn? Stuur dan u gift naar ING rek.nr. 5169971 onder de vermelding "Partner China". Of u kunt direct online doneren door [hier](#) te klikken. Iedereen die ons steunt met € 100,- of meer bieden wij een boek of CD aan. Kijk [hier](#) welk boek of CD u zou willen kiezen. Meld dan bij uw gift welk product u voorkeur heeft. Bij voorbaat dank!



Zendingsreis **Kosovo** – 20-27 oktober 2013

In 2011 en 2012 hebben we groepsreizen naar Kosovo gehad en dat was gewoonweg geweldig. Dus gaan we het dit jaar weer doen en wel van **20-27 oktober** a.s. In 2011 hebben we wezen en weduwen bezocht, eten en kleding uitgedeeld, voor zieken gebeden, financieel geholpen, met hen meegeuild en hun tranen gedroogd. Als resultaat; 40 mensen die Jezus wilden volgen, 4 mensen die gedoopt werden en een prachtig wonder van een stom jongetje dat weer kom spreken en zijn vader die van een oorlogstrauma werd bevrijd (zie middelste foto hieronder). Er waren nog veel meer onuitsprekelijk mooie momenten. Er is zo'n vreugde als we ons leven geven om de bedroefden te troosten en de armen te verzorgen. Dat gaan we dit jaar dus weer doen. Klik [hier](#) voor meer informatie en ook om je direct aan te melden.



Het team uit Nederland



Het stomme jongetje dat weer sprak.



Aannemer Mohammed werd gedoopt

Familienieuws – Huize Dieleman

Vorige keer vertelde ik over de zwangerschap van onze Grace. Inmiddels zijn Jonathan en Grace verblijd met de komst van hun tweede dochter. Ze heet Amy en is op 5 maart geboren. Het is echt een prachtig kind meisje waar we al veel van genoten hebben. Het is inmiddels ons vierde kleinkind en op zondag 14 juli wordt ze opgedragen in de thuisgemeente van Jonathan en Grace in Vlissingen.



Oma Antje met haar vierde kleindochter Amy

Inmiddels hebben we twee weken vakantie in Zeeland gehad, maar helaas hebben we nauwelijks op het strand gezeten, want het weer wil niet erg meewerken. We hopen voor u dat het weer de komende tijd beter is als u op vakantie gaat. Toch hebben we heerlijk genoten van prachtig Walcheren en zijn we ook lekker uitgerust. Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt en zijn weer volop aan het werk.

Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Kosovo en ook voor India waar we het eind van dit jaar weer naar toe willen gaan. Niet alleen om ons werk onder de wezen en weduwen te bezoeken maar dit keer ook om leiders toe te rusten en de adoptie-ouders van de kinderen die we sponsoren toe te rusten over het gezinsleven vanuit het bijbelse perspectief. Er zijn inmiddels een stuk of vier mensen die graag meewillen op deze reis. We zullen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Ten slotte wil ik al onze vrienden bedanken die ons werk de afgelopen tijd hebben gesteund met hun gebeden en hun gaven. Mede dankzij uw hulp kunnen we ons mooie werk voortzetten. Vergeet nooit dat het mede dankzij de hulp van uw gave is dat we mensen het goede nieuws van Jezus hebben mogen brengen, waardoor hun leven is veranderd en zij Jezus hebben leren kennen. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor alle giften, gebeden, bemoedigingen en hulp die we hebben ontvangen. De Heer zegene u voor uw inzet voor Zijn Koninkrijk. Ten slotte wensen we u een mooie zomer toe en een fijne vakantie als u nog op vakantie gaat.

In Gods liefde verbonden,

Jaap & Antje Dieleman