



Nieuws-update

November 2013



De Heilbode
stichting

Indien iemand dorst heeft, hij komt tot Mij en drinkt! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Johannes 7:37-38

Beste vrienden,

Voor ons is het de gewoonste zaak van de wereld dat we de kraan openzetten en schoon drinkwater hebben. Maar als u Afrika, Indonesia of India hebt gereisd, weet u wel dat dit voor heel veel mensen niet zo is. Vaak is er geen water te krijgen of men moeten er heel veel moeite voor doen, zoals het uit een diepe put halen en dan met jerrycans op de schouders naar huis dragen. Of er is wel water, zelfs te veel door overstromingen, maar dat water is niet geschikt voor menselijke consumptie. Dat water is besmet en veroorzaakt dysenterie en andere nare ziektes waar mensen aan sterven.

Toch hebben we elke dag twee liter water nodig om in leven te blijven. Water is een basale levensbehoefte. Je kunt gewoon niet zonder! En dan zien we dat Jezus die natuurlijke behoefte aan water doortrekt naar een geestelijke werkelijkheid: de dorst van onze ziel naar liefde, aanvaarding, vergeving, geborgenheid enzovoorts. Menigeen probeert deze dorst te lessen met drank, drugs, seks, geld, macht enzovoorts, maar net zoals we daarna weer dorst krijgen en opnieuw moeten drinken, worden we nooit echt verzadigd en wordt onze dorst niet echt gelest. Integendeel zelfs, want wie voortdurend uit die onreine bronnen drinkt wordt er zelfs ziek van, net zoals men ziek wordt van het drinken van vuil water.

Er daarom geeft Jezus ons die prachtige uitnodiging om niet langer te drinken uit de bronnen die toch telkens teleurstellen, maar te komen tot Hem die ons het levende water geeft. Water dat de diepste dorst van onze ziel lest, water dat ons reinigt, dat ons verzadigt en verkwikt, water dat ons doet leven. Ja, zelfs meer dan dat! Hij belooft dat als we van Zijn water drinken, we zelf een bron van leven worden. Leven dat uit ons binnenste vloeit. Leven dat mooi is, onze omgeving drenkt en vruchtbaar maakt. Overvloedig leven. Heerlijk gewoon! Bovendien zegt Hij: "*stromen van leven water zullen uit je binnenste vloeien!*" Dat is dus meer dan één stroom, dat zijn er minstens twee, maar het kunnen er net zo goed honderd zijn. Stromen van liefde en van leven, stromen van vrede, vreugde, kracht en wijsheid, stromen van vergeving en genezing, stromen van creativiteit en inspiratie, stromen van inzicht en uitzicht, verfrissende stromen die leven brengen overal waar ze komen. Stromen die woestijnen doen bloeien en dorre vlakten veranderen in groene oasen. Wow, en dat allemaal uit ons binnenste..., uit mijn binnenste. Dat is de belofte van Jezus aan iedereen die tot Hem komt en drinkt van het levend water om niet. Gratis dus! Je moet wel gek zijn om niet uit deze oneindige bron te willen drinken. Volgens mij wil iedereen dat. Dit is onweerstaanbaar en ons is het geweldige voorrecht verleend om dit water uit te mogen delen aan iedereen die dorst heeft en komt om te drinken. En wie je ook bent, ook jij bent uitgenodigd om te komen drinken, zodat je ziel zich in overvloed verlustigen zal..., en dat is pas leven.

Jaap Dieleman

De KRACHT van het GESPROK WORD
ZEGEN of VLOEK
Heiliging
Geestelijk OORLOGVOER
DE VERBORGE MENS
Echtheid IMITATIE OF RELATIE

De komst van DE KRACHT van het GESPROK WORD

€15,-

Zes uur onderwijs op MP-3 CD + notities in PDF
Nu bestellen via onze webshop.

Nieuw!



15 -17 november 2013

Living Water Festival

Onze overdenking gaat over water en dat is niet zomaar, want met de hulp van een grote sponsor gaan we 250.000 Dalits (de allerarmsten in India) van schoon drinkwater voorzien. Het gaat om een gebied met 50 dorpen en elk dorp krijgt nu zijn eigen drinkwater voorziening. De eerste waterpijpen zijn al geslagen en volgens onze planning zijn alle 50 installaties in deze 50 dorpen voor het eind van dit jaar klaar. Om dit heuglijke feit te vieren, organiseren wij een *'Levend Water Festival'*. Alle dorpschouften en hun dorpsgenoten zijn hiervoor uitgenodigd. We verwachten zeker tienduizend mensen, want het is historisch en revolutionair wat wij nu voor hen doen. Het mooie is dat we sociale impact (schoon drinkwater) kunnen combineren met geestelijke impact (het levende water) want uiteraard zullen we op dit festival (zo genoemd omdat dit een geaccepteerd woord is in India), hen het levende water aanbieden waar ze nooit meer dorst van krijgen. We hebben al veel gunst van de regioleiders en de dorpsoudsten en we verwachten daarom een grote oogst van zielen binnen te halen.

In ditzelfde gebied heeft [Abba Child Care](#), nu zes hectare land gekocht. Dit land is in bruikleen gegeven aan 200 adoptie-ouders die een kind hebben geadopteerd in het [Abba Family Home](#) project van Abba Child Care. Voor deze adoptie-ouders hebben we dit keer ook een seminar georganiseerd om hen te onderwijzen over de liefde van de Hemelse Vader voor zijn kinderen, zodat ze zichzelf bemint weten door hun Hemelse Vader en geïnspireerd om die liefde aan hun adoptiekinderen door te geven. Daarbij nodigen we gelijk hun bureu uit, om ook te horen over de liefde van onze God. In dit seminar hopen we veel mensen voor Jezus te winnen. Bid a.u.b. mee voor een grote opwekking onder deze arme mensen.



We vertrekken a.s. donderdag 14 november met een team van 8 mensen, waaronder een filmploeg van drie man. Als we op vrijdag ochtend aankomen, begint gelijk de familie conferentie, die overdag gehouden wordt op vrijdag 15 en zaterdag 16 november. En in de avond begint dan gelijk het *'Living Water Festival'* dat gehouden zal worden van vrijdag 15 t/m zondag 17 november. Bid met ons mee voor: 1. Gods bescherming, 2. Dat we bewaard blijven voor religieuze fanaten die ons festival zouden willen verstoren, 3. Voor goede gezondheid voor het hele team (i.v.m. het andere eten enz.), 4. Voor de gunst van de lokale autoriteiten, 5. Dat God zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen, 6. Voor een grote oogst van zielen, 7. En dat God zal voorzien in de kosten voor dit festival (lees evangelisatie-campagne). Die kosten bedragen zo'n € 10.000,- We zoeken daarom partners die in deze kostbare zielen willen investeren en ons financieel willen steunen. Iedereen die ons steunt met € 50,- of meer krijgt van ons de film "Hoop voor de hopelozen" die over ons werk onder de Dalits gaat. Maak uw gift a.u.b. over op rek.nr. 5169971 van St. de Heilbode, o.v.v. 'India'. Online doneren kan ook via www.heilbode.nl/Partners.html. Dank voor uw investering in kostbare zielen.



Verslag -Kosovo – 20-27 oktober 2013

Een prachtige week in Kosovo gehad. Naast het inspireren van het team dat mee is gegaan, hebben we een mooie jeugd dag gehad met zo'n 25 tieners, waarvan we er ook twee hebben gedoopt. Daarnaast hebben we mensen bezocht, hen eten gegeven, voor hen gebeden en hen bemoedigt. Ook zochten we het gezin op waar ik twee jaar geleden voor gebeden heb. De vader was zwaar getraumatiseerd door de oorlog en zijn zoontje kon niet spreken. Nu kletste het ventje ons de oren van de kop. Een prachtig wonder van God en wat heerlijk dat Hij ons wil gebruiken om deze wonderen te doen. Volgend jaar willen we een campagne doen, om aan nog meer mensen te laten zien dat onze God een liefdevolle God is die leeft en nog steeds wonderen doet.



Het stomme jongetje kletste ons de oren van de kop



Verslag - Bonaire – 31 okt. - 5 nov. 2013

Het was maar een weekje, maar wel heel bijzonder; een mannen-conferentie met zo'n 50 mannen uit Bonaire. Bonaire is een prachtig eiland, maar achter de mooie vissen, flamingo's en de leuke restaurantjes gaat veel leed schuil. Mijn vriend en pastor Ramiro Richards zet zich in om mannen op het eiland bewust te maken van hun rol als echtgenoot en vader. Goede vaders zouden een groot verschil kunnen uitmaken. Heerlijk om hier aan mee te mogen werken in deze conferentie. Opnieuw ontmoette in Clemens en Denise met hun kinderen. Vijf jaar geleden bad ik voor hun oudste dochter Jamie die een gaatje in haar hart had. Ze zou in Nederland geopereerd worden, maar God deed een wonder. Jamie werd door Jezus genezen en is vol energie. Ze heeft wel energie voor tien. Een prachtig meisje dat leeft met Jezus. Clemens en Denise zetten zich met hart en ziel in voor Gods werk op Bonaire. Naast de conferentie heb ik nog even mogen genieten van een dagje snorkelen. Wat een prachtige vissen. Echt genieten en het brengt je tot aanbidding als je ziet hoe mooi God die beestjes allemaal gemaakt heeft.



Jamie staat tussen mij en vader Clemens

Kom Indonesisch eten

Waar: [KAAP FLEVO](#) Strandweg 165, Zeewolde
Wanneer: Zaterdag 7 december 2013 om 18.00 uur
Opgave: info@abbachildcare.org of bel 0624397654
Kosten: Slechts € 20,- p.p. (incl. 1 drankje + DVD)

De opbrengst gaat naar:
Abba Child Care
 ACC biedt daldoze kinderen een thuis met papa & mama
www.abbachildcare.org
 U lekker eten en zij straks weer een hoopvolle toekomst.

Geef je snel op want er is maar plaats voor 80

Heerlijke gerechten uit de Indonesische keuken

Al twee keer eerder hebben we een benefietdiner gehouden in Kaap Flevo en we werden opnieuw persoonlijk uitgenodigd door de eigenaars Rob en Erik om het weer te doen. De kosten voor het diner zijn € 20,- per persoon, waarbij een welkomstdrankje is inbegrepen dat overigens door Kaap Flevo wordt gesponsord. Tevens ontvangt u van ons een film op DVD over ons werk onder de straatkinderen in India.

Omdat het in december al te koud is om van het terras gebruik te maken, kunnen we binnen slechts 80 mensen ontvangen. Dus wie het eerst is die het eerst maalt. Geef je dus snel op! Het aanmeldingsformulier vindt u [hier](#) (klein stukje naar beneden scrollen). Het zal vast weer een heel bijzondere avond worden en wij zien uit naar uw komst.

Kaap Flevo
 Strandweg 165,
 3891-AK, Zeewolde
 Tel: 036-5236075
 info: info@kaapflevo.nl





We zijn in de grootste oorlog aller tijden verwickeld. En God wil dat wij deze strijd met overleg voeren zodat we als overwinnaars uit de arena tevoorschijn zullen komen, om voor eeuwig met Hem te heersen op Zijn troon. Gaat u mee de arena in? -----> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



De hartenklop van ons leven is de verborgen omgang met God. Hoe dieper u binnengaat in die verborgen en intieme omgang met Hem, des te meer zult u ontdekken wie u bent en dan zal onzekerheid plaats maken voor echtheid, vrede en zingeving. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Alle grote opwekkingen gingen gepaard met een diep besef van Gods heiligheid, waardoor velen een nieuwe liefde voor God, het leven en hun naaste vonden. Hij wil dit opnieuw doen. Ontdek hoe u zelf een klimaat kunt scheppen voor zo'n opwekking. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Ongehoorzaamheid van de 1^e Adam bracht een vloek, maar de gehoorzaamheid van de 2^e Adam heeft die vloek opgeheven. De hele Bijbel draait om dit thema. Ontdek hoe u kunt leven in die zegen --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Christenen leven in de verwachting van Jezus komst. Zijn wij de generatie die het mee maken? De aarde wordt weer een paradijs omdat Jezus dan regeert. Laat je inspireren om uit te zien naar Zijn komst. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Incl. notities & boek in PDF - € 15,00



Alle grote helden hebben een passie om tot het uiterste te strijden om hun ideaal te bereiken. Zonder die passie lukt het niet. Jezus is ons hierin voorgegaan. Hij betaalde de hoogste prijs om Zijn droom waar te maken. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF € 15,00



God sprak en het was er en wij mogen ook leven, genezing en zegen spreken. Want dood en leven zijn in de macht van je tong en je binnenste wordt vol van je eigen woorden. Aan wie geef jij je stem? Ontdek nu hoe je een verlengstuk van God kunt zijn door woorden van leven te spreken. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



M.L. King, Gandhi, Moeder Teresa enz. hebben de wereld veranderd. De grootste revolutionair is Jezus zelf. Hij was zonder zonde, maar nam de zonde van de wereld op Zich. Hij overwon de dood door te sterven. Ontdek hoe je wereld kan veranderen door in Zijn voetsporen te treden. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00



Tegenwoordig vindt je overal imitaties van dure horloges, kleding, enz. Het lijkt net echt, maar het is nep. Het is waardeloze rommel. Wij moeten leren om echt te zijn als we een waardevol leven willen lijden. Laat je inspireren door deze studie om te leren hoe je hoe je echt kunt zijn. --> [Kopen](#)

MP3-CD met zes studies van ± 60 min.
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00

Familienieuws – Huize Dieleman

Vorige keer vertelde ik over de geboorte van onze kleindochter Amy. Ze is al weer ruim een half jaar oud en wat een prachtig kind is het. We genieten er met volle teugen van en haar grote zus Noa ook. Bovendien worden we binnenkort weer een keer opa en oma, want onze Daniel en Jonne zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje dat naar verwachting half februari 2014 geboren zal worden. Dat wordt dan ons vijfde kleinkind. Heel spannend en hartstikke leuk! Hieronder een hele mooie foto van onze Manasse. Een prachtig mannetje met zijn superman-trui aan is hij een echte Super Happy Man. Deze mooie foto is door onze Jozua gemaakt die een nieuw talent heeft ontdekt: fotograferen! Als je [hier](#) klikt kun je nog veel meer mooie foto's van Jozua bekijken. Echt de moeite waard.



Ten slotte wil ik al onze vrienden en partners bedanken die ons de afgelopen tijd hebben gesteund. We kunnen toch nog steeds ons werk blijven doen dankzij trouwe partners zoals u. We beseffen heel goed dat het mede dankzij uw gave is dat we mensen het goede nieuws van Jezus hebben kunnen brengen, waardoor hun leven is veranderd. We zijn dan ook heel dankbaar voor alle giften, gebeden, bemoedigingen en andere vormen van ondersteuning. We willen dat u, als sponsor, zich net zo verheugd over de oogst die wij mogen binnenhalen, alsof het ook uw oogst is, u hebt er immers in geïnvesteerd. Ja, samen mogen we kostbare zielen winnen voor onze Koning.

In Gods liefde verbonden,

Jaap & Antje Dieleman