



stichting
De Heilbode

Nieuwsbrief

Februari 2014

We preach the Word, to reach the World

for every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner

Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam

1 Corinthiërs 6:20



Beste vrienden,

Als ik iets koop wil ik niet meer betalen dan wat ik het waard vind. Maar God weet nog veel beter wat iets waard is en ook Hij zal er nooit meer voor betalen dan wat het Hem waard is. Maar wat zijn wij dan waard? Waarmee heeft Hij ons gekocht... en betaald..? Met niets minder dan het bloed, ja het leven van Zijn eigen Zoon! Sta daar is even bij stil en denk is na! Zou jij het leven voor je zoon als losprijs geven in ruil voor het leven van je vriend? Eigenlijk een overbodige vraag, want niemand kan dat doen. Natuurlijk niet!

Zelfs als we het zouden willen, kunnen we het nog niet. We zouden gek worden als we onze kinderen moesten opofferen voor het leven van een ander. Maar God vond jou en mij zoveel waard, dat Hij zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Snap je dat? Ik ben al 37 jaar Christen maar ik kan er nog steeds niet bij. Telkens als ik erover nadenk raak ik diep geëmotioneerd. Hoeveel moet God mij wel niet waard vinden dat Hij zijn eigen Zoon niet gespaard heeft? Ja, het gaat zelfs nog veel verder want Hij gaf Zijn Zoon voor mij toen ik nog een vijand van Hem was. Denk je eens in? Ik was zijn vijand! Misschien, ja heel misschien, zou je je eigen leven nog kunnen geven voor een hele goede vriend. Maar je zoon..? Nee.., dan nooit! Maar God..., Hij heeft het wél gedaan. En waarom dan...? Omdat Zijn liefde voor ons zo immens groot is, dat alle superlatieven te kort schieten om die liefde te beschrijven. We hebben alle ervaringen en alle inzichten van alle gelovigen uit alle tijden nodig om met elkaar te kunnen vatten hoe groot en hoe hoog en hoe breed en hoe lang en hoe diep de liefde van onze God is (Efeziërs3:18-19). Ja, we hebben de eeuwigheid nodig om Zijn brandende en liefdevolle hart voor mensenkinderen zoals u en ik te kunnen vatten.

Ik weet niet hoe u zichzelf ziet, maar aanvankelijk had ik geen greintje eigenwaarde. Ik had mijn leven vergooid met drugs, liegen, stelen enzovoorts. Ik vond mijzelf een waardeloos mens. Ja, ik haatte mijzelf voor de puinhoop die ik van mijn leven had gemaakt. En eerlijk gezegd, dacht ik dat God ook heel boos op mij was, omdat ik er zo'n troep van gemaakt had. Eigenlijk was ik doodsbang voor Hem, bang voor de straf die ik had verdiend, bang voor de duivel, de hel en het oordeel van God. Maar toen kreeg ik een ontmoeting met Jezus, een ontmoeting met die onweerstaanbare liefde, die zo onnavolgbaar, zo sterk en zo bevrijdend was dat het alle angst uit mijn hart verdreef. Ja, Hij houdt van mij en kocht mij vrij en heeft daar de allerhoogste prijs voor betaald: Hij gaf Zijn leven voor mij! Langzaam maar zeker drong de bevrijdende waarheid tot mij door: ik was vrijgekocht. Vrij van de zonde, de straf, de hel, de duivel en de duisternis, omdat God vond dat ik het waard was. Hoe zou ik nog anders kunnen, dan een slaaf van Jezus zijn? Nee, ik wil niet anders. Ik wil maar één ding, dit prachtige nieuws aan de hele wereld vertellen. En daarom predik ik het Goede Nieuws, dat de kracht van God is voor iedereen die gelooft! Ook in 2014!

Jaap Dieleman

De KRACHT van het GESPROK WOORD

ZEGEN of VLOEK

Heiliging

Geestelijk OORLOGVOER

DE VERBORGE MENS

Echtheid IMITATIE OF RELATIE

€15,-

Zes uur onderwijs op MP-3 CD + notities in PDF

Nu bestellen via onze webshop.

Nieuw!



Verslag -India – 14- 25 november 2013

Het afgelopen jaar was ik in de Antillen, China, Kosovo, Bonaire en als laatste opnieuw naar India. Met acht man zijn we afgereisd, o.a. voor de projecten die we daar doen met [Abba Child Care](#) onder de [Dalits](#) (Dalits zijn de allerarmsten in India). Klik [hier](#) om het reisverslag te bekijken. Voor dit doel hadden we een gift gekregen om in alle 50 dorpen waar we werken een drinkwatervoorziening te plaatsen. Maar we wilden meer, we wilden hen het Levende Water geven. En daarom hadden wij het 'Levend Water Festival' georganiseerd waarvoor alle 50 dorpen waren uitgenodigd. Bijna 10.000 mensen kwamen naar het festival, waar we hen vertelden over het gewone water maar vooral ook over het Levende Water.



Toen we de uitnodiging deden, stormden duizenden mensen naar voren om te komen drinken van het Levende Water dat Jezus geeft. We waren overweldigd door de enorme respons. Ook onze Indiase partners hadden dit niet verwacht. Integendeel, ze waren bevreesd voor vijandige reacties en aanvallen. Maar God deed een wonder. Hij bevestigde Zijn Woord met wonderen van genezing, bevrijding en herstel. Dit was mooier dat we hadden durven dromen. Dit was onze investering meer dan waard geweest. Nu dromen we ervan om in alle 50 Dalit-dorpjes een kerk te beginnen, zodat het zaad niet uit de harten van deze nieuwe gelovigen word geroofd. We hebben hiervoor een prachtig plan bedacht. Klik [hier](#) om dit plan te bekijken.



Duizenden Dalits kwamen om het Levende Water te drinken, waarna we ook nog eens 10.000 waterpotten hebben uitgedeeld.



Zendingsreis - China – 3-17 maart 2014

Hoe geweldig onze reis in India ook was, het werk gaat door. En er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons met prachtige kansen om het evangelie te prediken. De eerste reis is dus naar China. Vorig jaar mei ben ik er geweest om les te geven in de trainingsscholen van mijn vriend Joshua. Hij is een Vietnamees maar hij woont en werkt in China. In de afgelopen jaren zijn er door zijn bediening honderden kerken geplant en zeker 11 bijbelscholen gesticht. Er zijn ruim 30 zendingen uitgezonden vanuit China en elke week komen er bijna 1000 mensen tot Jezus door de beweging die hierdoor is ontstaan. Ik ben erg onder de indruk van deze eenvoudige jonge man, die zo'n mooi werk doet.



Een van de scholen waar ik zal spreken



Shanghai 24 miljoen inwoners



Joshua en zijn vrouw Mary met mij uit eten

Joshua is een bijzondere apostolische leider met een enorme visie, want hij wil 20.000 zendingen voor China trainen en ook nog eens 10.000 om als zending vanuit China uit te zenden. Ook zijn er al ruim 100 fulltimers en het werk groeit enorm. Joshua was bijzonder blij met ons onderwijs over vaderschap en over relaties. Hij vroeg of we drie keer per jaar wilde komen. Dat zal niet gaan, maar 1x per jaar moet lukken om zo een mooie bijdrage leveren aan een geweldige opwekking in China. We zoeken vaste partners die ons financieel willen helpen om dit te doen. Wilt u onze partner zijn? Stuur dan u gift naar ING rek.nr. 5169971 o.v.v. "Partner China". Ook kunt u direct online doneren door [hier](#) te klikken. Iedereen die ons steunt met een gift van € 50,- of meer bieden wij een boek of CD aan. Meld dan bij uw gift welk product u voorkeur heeft. Kijk [hier](#) welk boek u zou willen ontvangen. Bij voorbaat dank!



Zendingsreis - Kenia – 15-22 april 2014

Het is 3 jaar geleden dat ik voor het laatst in Kenia was bij George die al *31 jaar* een geweldige vriend is. In Eldoret heeft hij een gemeente gesticht die uitgegroeid is tot meer dan 3000 leden. In de afgelopen decennia zijn daar honderden kerken uit voortgekomen waarvan sommigen ook al meer dan duizend leden tellen. Verder hoop ik ook mijn vriend Benjamin Kipruto uit Kericho te ontmoeten. Hij heeft in de afgelopen 25 jaar ruim 300 kerken gesticht tussen de prachtige theeplantages in Kericho. Naast George en Benjamin hoop ik nog tal van andere kostbare vrienden te ontmoeten zoals Mark Kariuki, Mehek Madegwa, Paul Mwangi en vele anderen die alles doen om hun volk met het evangelie te bereiken. Zo heeft George dit jaar een Paasconferentie geplant waar ik zal spreken. En het leuke is, mijn schoonzoon David de Vos gaat mee. David is één keer eerder met mij in Kenia geweest toen hij nog maar net met zijn bediening begon. Ondertussen is zijn werk enorm gegroeid en houdt hij overal campagnes in Afrika. Voor hem dus ook een prachtig weerzien. Giften voor deze reis zijn van harte welkom op ING Reknr: 5169971 van de Heilbode, o.v.v. 'Kenia', Ook kunt u [hier](#) online doneren. Dank voor uw investering in kostbare zielen.



Pastor George Gichana



Praise Celebration Centre in Eldoret



Mensen horen over Jezus in de crusade

Welkom

29 juni - 4 juli

**Bijbelstudie
vaarvakantie**

met Jaap Dieleman



Ga mee met de Siloam!

Wilt u een live Bijbelstudie meemaken?

We hebben al een heleboel [themastudies](#) op cd's. die u kunt beluisteren wanneer het u uitkomt, maar misschien wilt u zelf wel eens zo'n studie live meemaken. En dan kan! Want elk jaar geef ik een nieuwe studie die tevens een heerlijke vakantie is over Nederlands mooiste wateren en havenstadjes. Hieronder vindt je informatie over deze inspirerende week. Er is nog plek dus geef u snel op. Tot ziens op de Siloam!

Wanneer: van zondag 29 juni - tot vrijdag 4 juli 2014

Reisduur: 5 dagen

Organisatie en leiding: St Siloam & Jaap Dieleman

Thema: **"Leven als een Koningskind!"**

Route: Mook, Venlo, Maastricht, Roermond en Mook

Inschepen: Mook, 29 juni, 19.00-20.00 uur.

Ontschepen: Mook, 4 juli, 17.00 uur

Kosten: € 330.- per persoon - all inclusive.

Informatie en opgave: siloam@vaart.net of 06-53921155

[Boek reis](#)

Belangrijk - Partners gezocht!

In het artikel: *Gekocht en betaald* ziet u wat onze passie is: zielen winnen voor Jezus! En dat hebben we het afgelopen jaar gedaan, ook al moesten we onze reserves daarvoor aanspreken. Want alhoewel Jezus de prijs voor ons allemaal betaald heeft, kost het gewoon veel geld om het goede nieuws te verspreiden. Naast de teruggelopen giften vanwege de economische crisis, hebben we toch ons werk gedaan, maar dan wel ten koste van onze reserves, maar daar hebben we geen spijt van als we naar de resultaten kijken. Daarom gaan we dit jaar ook weer enthousiast door met ons werk. Maar daar hebben we opnieuw veel geld voor nodig. Dus zoeken we partners die in kostbare zielen willen investeren door ons financieel te steunen. Daarom wil ik u vragen om een vaste partner te worden en uw geld te beleggen in de beste belegging ooit: kostbare mensenlevens! Als u dit wilt klik dan [hier](#) om u als partner aan te melden. Heel hartelijk dank!



Familienieuws – Huize Dieleman

Daniel en Jonne zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. Naar verwachting zal de baby half februari geboren worden. We zijn al zo'n beetje begonnen met aftellen. Heel spannend en hartstikke leuk! Hiernaast een foto van onze kleinkinderen. V.l.n.r.: Manasse, Noa, Amy en Jemuel.

Tenslotte nog een praktisch bericht. Meestal sturen we u begin januari een overzicht van uw giften, maar omdat we nu een online-boekhouding voeren en de makers dit nog niet voor elkaar hebben, kan ik u dit overzicht helaas nog niet sturen. Uw giften zijn echter evengoed wel aftrekbaar

voor de belasting omdat we een ANBI-status hebben. Uw bankafschrift is voldoende bewijs voor de fiscus. Zodra de software er geschikt voor gemaakt is krijgt u uw overzicht alsnog. Tevens wil ik bij deze al onze vrienden en partners bedanken die ons het afgelopen jaar hebben gesteund. We beseffen heel goed dat het dankzij uw gave is dat we mensen het goede nieuws van Jezus hebben kunnen brengen, waardoor hun leven is veranderd. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor alle giften, gebeden en bemoedigingen. We willen dat u, als sponsor, zich net zo verheugd over de oogst die wij mogen binnenhalen, als wijzelf. Want het is ook uw oogst, u hebt er immers in geïnvesteerd! Ja, samen mogen we kostbare zielen winnen voor onze Koning. In Gods liefde verbonden,

Jaap & Antje Dieleman