



stichting
De Heilbode

Nieuwsbrief

mei-juni 2014

We preach the Word, to reach the World

for every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner

Mijn zoon, geef Mij uw hart, laten uw ogen behagen hebben in Mijn wegen.

Spreuken 23:26



Beste vrienden,

Meer dan naar wat dan ook, is God op zoek naar ons hart. Al zou je de Bijbel uit je hoofd kennen, en alles zou geven wat je had, en zou kunnen spreken met de tong van engelen, zieken zou kunnen genezen, doden opwekken en lammen laten lopen, dan nog zal jou dat geen voordeel brengen als het niet met liefde gepaard zou gaan. Jazeker, God wil ons al deze dingen geven, maar dan wel dat wij ze doen vanuit een hart dat brand van Zijn liefde. Vanuit een hart dat in brand staat voor Jezus. Want dat is wat God bovenal wil: onze hart! Onze godsdienst is waardeloos, als dat ene ding ontbreekt. God wil dat Zijn liefde allereerst toegang krijgt tot ons hart, en dan vanuit en door ons hart een weg vind naar het hart van anderen. Dit noemt de Bijbel de hogere weg: geloof door liefde werkende! De liefde van God zelf, die bezit neemt van ons hart en dan door ons heen stroomt als een rivier van levend water dat de dorst van mensenharten kan lessen, zoals alleen Zijn liefde dit kan doen.

Op een bloedhete dag reed ik eens door Kampala en zag een advertentie van een jonge man met een flesje frisdrank in zijn hand. Koude condens druppels dropen van het natte flesje af. Je zou echt denken dat het heerlijk koel moest zijn, zo zag het er uit. En toen las ik de tekst: "Image is nothing! Thirst is everything! Quench your thirst!" (Imago is niets! Dorst is alles! Les je dorst!). Dat raakte mij, want inderdaad, die mooie advertentie, dat plaatje is niets. Het kan mijn dorst niet lessen. Mijn dorst is alles en ik moet haar lessen anders sterf ik van de dorst! En zo is het ook met onze godsdienst: we kunnen het nog zo mooi presenteren, prachtig verpakken en mooie theologische bespiegelingen hebben, maar wordt de dorst van je ziel geleest? Wordt je hart geraakt en gevuld met Gods liefde? Wordt de diepste honger en dorst van je ziel verzadigd? Want dat is alles, daar draait het tenslotte om.

En ja, dat is geen zaak van ons hoofd, maar een zaak van je hart. Het is veel meer dan systematische theologie en het 'anders' leren denken. Het is meer dan de juiste belijdenis op je lippen of het vervullen religieuze activiteiten. Het is een innige ontmoeting met Jezus zelf, een ontmoeting van hart tot hart, een omhelzing van je geliefde, waarin je hart tot rust en vervulling komt. En daarom zegt Jezus: "Geef Mij je hart!" Daarom zegt Hij: "Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven!" En omdat die diepe hunkering, die enorme dorst alles is, zegt Hij: "En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet!" Als je dat doet, zal je nooit meer dorst krijgen in eeuwigheid! Integendeel zelfs, want als we drinken van het water dat Hij ons geeft, zullen stromen (meervoud) van levend water uit ons binnenste vloeien. In plaats van dorst hebben, wordt je nu een bron om de dorst van anderen te lessen. Wat een voorrecht om het water des levens uit te mogen delen. Dank u Jezus!

Jaap Dieleman

De KRACHT van het GESPROK WOORD

ZEGEN of VLOEK

Heiliging

Geestelijk OORLOGVOER

DE VERBORGE MENS

Echtheid IMITATIE OF RELATIE

De komst van DE KRACHT

€15,-

Zes uur onderwijs op MP-3 CD + notities in PDF

Nu bestellen via onze webshop.

Nieuw!



Verlag - Kenia – 15-22 april 2014

Het was maar een korte reis, slechts een weekje. Maar heel bijzonder om samen met David weer terug te zijn in Eldoret, Kenia, waar we 12 jaar geleden samen waren geweest. David was nog niet met onze Joyce getrouwd, maar Gods roeping was al overduidelijk om zijn leven. Uiteraard riep zijn bezoek heel veel mooie herinneringen wakker. Het was inspirerend om mijn vriend George Gichana, die ik al 31 jaar ken, weer te ontmoeten en te mogen dienen in de "Impact Conferentie".



Ook brachten we een bezoekje aan de "Great Rift Valley" een bezienswaardigheid in Kenia

De Impact Conferentie had als thema: "Zij die hun God kennen zullen sterk zijn en grote daden doen" Ik haakte vooral in op het eerste gedeelte, de voorwaarde: het kennen van God op een intieme en persoonlijke manier. Vanuit dit kennen, kunnen we Hem bekend maken. En ook dat stond op de agenda. Want op zaterdag zijn er zeker 10 verschillende teams uitgegaan naar diverse gevangenissen, detentiecentra, jeugdgevangenissen en opvangcentra. Ze deelden zeep uit en ook kleding, eten, medicamenten etc., maar bovenal predikten we het evangelie. Duizenden gedetineerden namen Jezus aan. Ook David bracht met een team een bezoek aan een gevangenis waar bijna alle 300 gevangenen Jezus aanvaardden als hun Verlosser. Een bijzondere dag met een enorme 'impact'. Op zondag, de laatste dag van de conferentie zat de kerk stampvol. Bijna 5000 mensen vulden de kerk. Ik kan me nog herinneren dat ik met George over dit terrein liep. Er stonden een paar bomen en verder niets. Nu is er een prachtige geloofsgemeenschap, met een school, een kliniek en met een enorme invloed op de samenleving. Het was een bijzonder dynamische dienst en God bevestigde Zijn Woord met wonderen en tekenen, mensen die werden aangeraakt, genezen en bevrijd. Heerlijk! Die avond was het "Youth-Night". Dat begon pas rond 10.00 uur 's-avonds en duurde tot 6 uur in de ochtend. Een speciaal event voor jonge mensen, geleid door David Gichana, de zoon van George. David sprak voor de bijna 2000 aanwezige jongeren en daagde ze uit om voor God te gaan. Na zijn oproep kwamen er honderden naar voren om hun leven aan God te wijden. Een schitterende afsluiting van de conferentie. De volgende dag namen we afscheid en was het al weer tijd om terug te gaan. We zijn dankbaar voor deze vruchtbare en inspirerende week in Eldoret Kenia.



David & Jaap – even pauze



Praise Celebration Centre in Eldoret



Bij de Great Rift Valley

Spreekrooster – Nederland

Sommigen vragen wel eens waar en wanneer ik spreek, omdat ze willen komen luisteren. Uiteraard is het goed om trouw uw eigen samenkomst te bezoeken. Maar voor hen die toch graag een keertje willen komen luisteren, kijk dan in onze agenda op de website. Adres: <http://www.heilbode.nl/events.php> Hier vindt u overzicht van de spreekbeurten van Jaap. En hebt u een vraag over één van deze events, stuur dan een mailtje naar info@heilbode.nl. Wellicht tot ziens in een van deze samenkomsten.



Zendingsreis - Kosovo – 9-16 juli 2014

Elk jaar ga ik naar Kosovo, zo ook dit jaar en wel van 9 tot 16 juli. Sinds 2011 hebben we groepsreizen naar Kosovo gehad en dat was gewoonweg geweldig. Hoewel het politiek inmiddels redelijk stabiel is en er stap voor stap herstel in het land te zien is, is het economisch nog steeds heel erg moeilijk. De werkloosheid is enorm en dat trekt een enorme tol op vooral de armen en de oudjes die met hun kleine uitkering nauwelijks rond kunnen komen. We gaan dus opnieuw helpen: wezen en weduwen bezoeken, eten en kleding uitdelen, voor zieken bidden en kijken of we ze financieel een beetje kunnen helpen. Maar we gaan dit keer ook heel direct het evangelie prediken. In de afgelopen jaren zijn er zoveel bijzondere wonderen gebeurd en we willen deze lieve mensen laten getuigen, omdat we gaan proclameren dat Jezus leeft, zieken geneest, blinde ogen opent, de lammen doet lopen en gevangenen bevrijdt. Wil je dit feest meemaken? Neem dan snel contact op met St. de Brug, die deze reis leidt. Klik [hier](#) voor meer informatie en om je aan te melden.



Het team uit Nederland



Het jongetje dat weer kon praten



Bekeer je en laat je dopen!

Welkom

29 juni - 4 juli

**Bijbelstudie
vaarvakantie**

met Jaap Dieleman



Ga mee met de Siloam!

Wilt u een live Bijbelstudie meemaken?

We hebben al veel [themastudies](#) op cd's, die u kunt beluisteren wanneer het u uitkomt, maar misschien wilt u zelf wel eens zo'n Bijbelstudie live meemaken. En dan kan!

Want elk jaar geef ik een studie die tevens een heerlijke vakantie is over Nederlands mooiste wateren en langs rustieke havenstadjes. Hieronder vindt je informatie over deze inspirerende week. Er is nog een plekje vrij, dus geef u snel op. Tot ziens op de Siloam!

Wanneer: van zondag 29 juni - tot vrijdag 4 juli 2014

Reisduur: 5 dagen

Organisatie en leiding: St Siloam & Jaap Dieleman

Thema: "Leven als een Koningskind!"

Route: Mook, Venlo, Maastricht, Roermond en Mook

Inschepen: Mook, 29 juni, 19.00-20.00 uur.

Ontschepen: Mook, 4 juli, 17.00 uur

Kosten: € 330.- per persoon – all-inclusive.

Informatie en opgave: siloam@vaart.net of 06-53921155

[Boek reis](#)



Zendingsreis - Trinidad – september 2014

Het is pas na de zomer, maar wil er toch nu alvast melding van maken. Ik ben al diverse keren op Trinidad geweest bij onze vrienden Cecil & Deborah Quamina van de "Church of the Open Bible" in de stad San Fernando. Ze hebben een 'mission-conferentie' en juist daarvoor hebben ze mij gevraagd. De uitdaging is om deze prachtige kerk vol van toegewijde mensen, te inspireren om tot actie over te gaan. Wellicht dat ik samen met ze de straat op wil gaan om deze uitdaging kracht bij te zetten. Bid voor kracht, wijsheid, en dat God zijn Woord bevestigt met wonderen en tekenen en dat Hij voorziet in ons budget. Wellicht zal ik ook nog een bezoekje brengen aan mijn vriend Ramiro in Bonaire. Ik hou u op de hoogte!

Belangrijk - Partners gezocht!

Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan en dat gaan we op de komende reizen ook weer volop doen. Wat ons werk in India betreft, we willen er 50 kerkjes bouwen in de dorpjes waar we werken. De eerste vier verwachten we in november te openen en dan willen we ook gelijk in elk dorpje een campagne houden, waarbij we proclameren dat Jezus blinden ogen en dove oren opent, dat Hij de lamme laat lopen en zieken geneest. Al dit soort evenementen kosten geld. Ja, het kost gewoon veel geld om het goede nieuws te verspreiden. Maar elke ziel is het meer dan waard dat wij ons geld in hen investeren, en juist daarom zoeken we partners die ons helpen en in ons werk willen investeren. Wilt u onze vaste partner worden en uw geld beleggen in de beste belegging ooit: kostbare mensenlevens! Als u dit wilt klik dan [hier](#) om u als partner aan te melden. Heel hartelijk dank!

Familienieuws – Huize Dieleman

Op donderdag 13 februari is onze Chananiah geboren. Daniel en Jonne zijn zo gelukkig met elkaar en met dit kleine ventje. En dat doet ons uiteraard bijzonder goed. Wat een lekker mannetje is het toch en wat groeit hij goed. Wij zijn de dankbare en trotse opa & oma van deze prachtige kerel.



Oma met Chananiah, onze kinderen en kleinkinderen zijn onze grootste rijkdom

Zoals wij blij zijn met onze kinderen, zo is God blij met Zijn kinderen. Wat een vreugde en een voorrecht om mensen tot Jezus te leiden en zo Gods Vaderhart blij te maken. We willen dat u zich net zo verheugd over de oogst als wijzelf. Want het is ook uw oogst, u hebt er immers in geïnvesteerd! Ja, we doen het met elkaar. Samen mogen we zielen winnen voor onze Koning. In Gods liefde verbonden,

Jaap & Antje Dieleman
