



stichting  
De Heilbode

# Nieuwsbrief

december 2014

We preach the Word, to reach the World

for every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner

**Maar indien wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.**

1 Johannes 1:7



## **Beste vrienden,**

Het is bijna weer Kerst, een feest van lichtjes in de donkerste dagen van het jaar. Maar de ware betekenis is uiteraard dat we vieren dat God naar ons toe gekomen is in Jezus. Hij werd als een mensenkind geboren uit een maagd en heeft onder ons gewoond. Hij is volledig mens geworden in alle opzichten, uitgezonderd de zonde. Hij had niet het zondige bloed van de eerste Adam in Zijn aderen stromen maar het zondeloze bloed van Zijn hemelse Vader. En daarom is Hij in de wereld gekomen om ons te verlossen van onze zonden door Zijn zondeloze bloed uit te storten op het kruis voor ons. Meestal staan we daar niet bij stil rond Kerst maar toch is dat de reden dat Hij mens is geworden en in de wereld is gekomen.

Het afgelopen jaar is er zoveel bloed vergoten op deze wereld. Niet alleen in Irak en Syrië maar recentelijk nog in Nigeria waar Boko Haram 800 christenen heeft vermoord. Maar welke offers er ook worden gebracht en hoeveel bloed er ook vergoten wordt, toch zal dit nooit tot verzoening en tot vrede leiden. Integendeel zelfs, het zal de wereld alleen maar dieper dompelen in duisternis. Alleen het volmaakte offer van het bloed van Jezus heeft de onbegrensde macht om voor eens en voor altijd, en voor iedereen die er een beroep op doet, een volkomen en eeuwige verzoening te bewerken tussen hen en God. Geen ander offer, hoe groot dan ook en geen ander bloed dan alleen het bloed van Jezus kan dit bewerken. En daarom is Jezus in deze wereld gekomen om zich voor eens en voor altijd aan het menselijke geslacht te verbinden en om door Zijn volmaakte offer op Golgotha een volkomen verzoening voor alle mensen te bewerken.

Als we werkelijk beseffen waarvoor Jezus mens werd, dan krijgt het kerstfeest een heel andere betekenis. Want Jezus is het ware licht dat in de wereld is gekomen om de duisternis te verdrijven. Hij is de Verlosser, die volkomen verzoening kan bewerken voor elke zondaar en antwoord geeft op elke nood. Door het offer van Zijn leven zijn wij gerechtvaardigd en hebben wij eeuwig leven, genezing, vergeving, vrede en verzoening met God. We zijn gekocht en betaald met de prijs van Zijn bloed, waardoor we kinderen van God zijn geworden, deelgenoten van Zijn gezin en erfgenamen van de Allerhoogste. Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat Jezus uit de hemel is afgedaald en als een mens in deze wereld is gekomen om Zijn leven als een losprijs te geven voor jou en voor mij! En dat is kerstfeest, zoals God wil dat jij en ik het vieren, zodat Hij opnieuw zichtbaar word in ons leven en wij net als Maria leren zeggen: Mij geschiedde naar uw Woord. Dat is het Goede Nieuws dat we ook in 2015 aan deze wereld zullen bekendmaken.

Gezegend Kerstfeest en een Vruchtbaar Nieuwjaar.

Jaap Dieleman

**GEKOCHT & BETAALD**  
**HET BLOEDVERBOND**  
Jaap Dieleman  
€ 17,50 Nu bestellen - klik hier!





## Verslag zendingsreis - India – 12-24 november 2014

Wat een bijzondere tijd. Zoveel gebeurd, zoveel zegen! We hebben dorpen bezocht waar we vorig jaar waterputten hebben geslagen. We hebben 2 kerken geopend en er zijn 3 evangelisatie campagnes gehouden in diezelfde dorpen. Er was zo'n openheid voor het evangelie, honderden gaven hun leven aan Jezus. We baden voor de zieken en zagen Gods wonderwerken. Bij de opening van de 2 kerkjes kwamen er honderden dorpelingen die hun hart openden voor Jezus. Ook hebben we onze 234 kinderen met hun adoptieouders ontmoet waarbij we de kinderen hebben gezegend met kleding, een schooltas, een speeltje en lekker eten. De ochtend met ruim 200 weduwen was ook heel bijzonder. Met ons team hebben we voor hen gebeden en iedereen een sari gegeven en eten. Verder hebben we de 2 schooltjes bezocht die we vorig jaar zijn gestart en binnenkort beginnen we twee nieuwe schooltjes in de nieuwe kerkjes. Ook heel bijzonder was het bezoek aan een melaatsenkamp. We hebben het evangelie gedeeld, hen omhelst en met hen gebeden, hen eten gegeven en dekens uitgedeeld. Hartverscheurend om te zien, maar wat waren deze arme verschopte mensen dankbaar! Het benefietdiner waarvoor Antje heeft gekookt bracht meer genoeg op om er zelfs een kerkje van te bouwen. Ik zou bijna vergeten dat er ook nog een medisch kamp werd gehouden waarbij 400 mensen onderzocht werden en voorzien van advies en medicijnen. Ook hebben we het kinderkuis in Chennai bezocht en jonge leiders toegerust en uitgedaagd. Vrienden uit Zwitserland hebben ook nog een kerkje gedoneerd. Het is eigenlijk te veel om allemaal op te noemen.



Opening van de 1e kerk "Fathershouse"



Bidden voor de melaatsen



Kinderen in ons kinderkuis in Chennai



De eerste kerk gelijk stampvol mensen



De bouw van het derde kerkje



Ben bidt voor een zieke, melaatse man



Medische hulp voor 400 mensen



Antje met de meiden in het kinderkuis



Bezoek aan onze schoolkinderen

Dit korte verslag geeft slechts een deel weer van alles wat we in die twee weken beleefd hebben, maar het geeft in ieder geval een indruk van ons dankbare werk in India. Er zijn nu 11 kerkjes gedoneerd. Het komende jaar zullen ze gebouwd en in gebruik genomen worden als kerkje, schooltje, ontmoetingsplaats en als medische hulppost waarbij er tevens een schoondrinkwater voorziening wordt geplaatst. Er is gewoon te veel om in dit korte bericht te delen, kijk daarom op [www.abbachildcare.org](http://www.abbachildcare.org) voor meer verhalen en foto's. Het was in alle opzichten een heel gezegende reis. Ik hoop gauw weer terug te gaan (in januari 2015).



## Nieuwe uitgaven



Op deze luister-CD staat zes uur onderwijs verdeeld over zes lessen. Verder vindt u van elke les notities in PDF met gespreksvragen, waardoor deze lessen uiterst geschikt zijn voor groepsstudie en kringavonden.

Prijs € 15,-

**BESTEL NU!**



'Sons of God' laat op schitterende wijze zien wat God kan doen als Hij de Koning van ons hart is. Een DVD die je geloof zal versterken in wat God ook door jou wil doen, want Hij wil dat Jezus in je leven wordt gezien.

Prijs € 15,-

**BESTEL NU!**



"Gekocht en betaald" is het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over Gods trouw aan Zijn verbond met ons en de grote zegeningen die Hij daarin voor ons heeft weggelegd.

Prijs € 17,50

**BESTEL NU!**



## NGA - Nationale Gebeds Avonden

Op 13 augustus 2014 namen Klaas van Denderen en Jaap Dieleman het initiatief om gebedsavonden te starten voor de nood in de wereld, zoals de slachtingen van christenen in Irak en Syrië, de conflicten in Israël, de uitbraak van het ebola-virus en de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Vanwege onze eigen werkzaamheden en de velen diensten rondom Kerst en Nieuwjaar hebben we de volgende nationale gebedssamenkomst opgeschoven tot na Nieuwjaar. We hopen echter dat er volop gebeden blijft worden want de nood is er niet minder op. Recentelijk bereikte mij het bericht dat Boko Haram in de staat Jos, in noord Nigeria 800 christenen heeft vermoord en ook zijn alle 200 ontvoerde schoolmeisjes uitgehuwelijkt aan de strijders van deze beweging. De noodzaak om te bidden blijft dus onverminderd van kracht. De nationale gebedsavonden zijn slechts een aanzet om dit te blijven doen. Zodra we weer een avond organiseren hoort u dat t.z.t. van ons via de sociale media en/of een mailtje.



## Belangrijk - Partners gezocht!

Onze passie voor 2015 is onverminderd het winnen van zielen voor Jezus! Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan en dat blijven we doen. Het evangelie zelf is gratis, maar om het te brengen kost veel geld. En dat is altijd weer een uitdaging voor ons geloof. Zo zijn er voor het komende jaar uitnodigingen voor de Filipijnen, Tanzania, Oeganda, het Caribische gebied, China en India. Vanwege de verslechterde economie hebben we diverse vaste partners verloren. Daarom zoeken we vrienden die ons met een vaste bijdrage per maand willen steunen, zodat we ons werk onbelemmerd kunnen voortzetten. Want ook al doen wij het uitvoerende werk, zijn het vooral onze partners die dit mogelijk maken. Zij zijn eigenlijk net zulke zendelingen als wij zelf. Zij gaan als het ware door middel van hun ondersteuning met ons mee en samen kunnen we dan ook een grote oogst binnen halen. Deel met ons in de vreugde van de oogst die we mede dankzij uw partnerschap voor onze God mogen binnenhalen. Wilt u onze vaste partner worden en uw geld beleggen in kostbare mensenlevens? Wilt u onze partner worden? Meldt u dan [hier](#) aan! Wie dit voor 1 januari 2015 doet krijgt van ons het nieuwste boek van Jaap Dieleman, "Gekocht en betaald". Alvast heel hartelijk dank!



### Familienieuws – Huize Dieleman

Het is alweer de laatste maand van het jaar. Wat gaat de tijd toch snel. En wat hebben we een bijzondere tijd achter de rug. Antje had een prachtig feest georganiseerd omdat ik 60 was geworden. Een heerlijke verrassing om zoveel lieve vrienden te ontmoeten. En afgelopen maand vierden we dat we al weer 35 jaar samen zijn. Antje heeft er zo van genoten om voor het eerste met mij naar India te gaan. Ondanks alle moeite in India is haar hart gestolen door de mooie mensen met wie wij samenwerken. Ze heeft haar Indonesische kookkunsten laten zien en voor 200 gasten gekookt en dat heeft het recordbedrag van maar liefst € 15.000,- opgeleverd zodat er zelfs vanuit India nu een kerk wordt gesponsord. Wat ben ik trots op mijn vrouwtje voor haar geweldige inzet. En volgend jaar wil ze weer mee naar India.

En dan onze lieve Chananiah, alweer 10 maanden oud, wat is hij hard gegroeid. We genieten echt elke dag van hem. Hij begint al aardig rond te scheuren in zijn loop-wagentje. Nog even en hij loopt straks op zijn eigen benen. Daniel en Jonne genieten enorm van hun lieve kleine mannetje en wij genieten met hen mee. Op 1 januari wordt Jemuel alweer acht jaar. Hij is zo lief en zorgzaam voor zijn kleine neefje en nichtjes. Daaraan zie je dat hij echt de oudste is. En hij heeft nu rummikub ontdekt en wil graag met opa spelen. Hij wordt steeds beter. Nog even en ik kan niet meer van hem winnen. Grace en Jonathan verwachten de derde en het buikje van Grace is al lekker rond. Heel spannend wat het worden gaat. We zien er allemaal naar uit, ook al moeten we nog wel een paar maandjes wachten. En onze Joel is verhuisd van Hoogvliet naar Rotterdam. Hij is druk in de muziek en doet het heel erg goed. Ook onze Joyce is op een muzikaal avontuur gegaan en bezig met het schrijven van teksten en liedjes. We zijn heel trots en zien nieuwsgierig uit naar de kunstwerkjes die uit haar hart geboren worden. David is net weer terug van een zendingsreis naar Burkina Faso. Een schitterende campagne met tienduizenden bezoekers en een grote oogst van zielen. Hoe trots kan ik als (schoon)vader zijn op David en Joyce en het mooie werk dat ze doen? (J)apetrots!

Jozua ontwikkeld zich niet alleen muzikaal maar heeft nu ook de fotocamera ontdekt. Hij maakt zulke mooie foto's en ik zie gewoon dat hij er super van geniet en wij ook. Dus als u nog een goede fotograaf zoekt...? Dan moet je bij onze Jozua zijn. Als ik alles zo bij elkaar optel, hebben we ongelooflijk veel reden om God te danken. Niet alleen voor ons werk maar ook voor onze kinderen en hun gezinnen. We zien uit naar een paar mooie dagen met Kerst om ze allemaal weer eens te zien en van elkaar te genieten. Vanuit ons hart wensen we u een schitterende Kerst en een Zegenrijk Nieuwjaar. In Gods liefde verbonden.



Jaap (in Indonesische blouse) & Antje (in Indiaase sari)