



stichting  
De Heilbode

# Nieuwsbrief

februari 2015

We preach the Word, to reach the World

for every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner

**Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.**

Jesaja 60:2



## **Beste vrienden,**

Wereldwijd zien we een toename van geweld tegen Israël en tegen de christenen. In Syrië en Irak worden christenvrouwen verkracht, mannen vermoord, kinderen onthoofd en families van huis en haard verdreven. Het is angstaanjagend om te zien. Nu de strijd in de Oekraïne uit de hand loopt, is de dreiging van een 3<sup>e</sup> wereldoorlog tussen Rusland en Europa niet ondenkbaar. We zien om ons heen hoe de duisternis de aarde bedekt en de volken in donkerheid worden gehuld. Het ziet er hopeloos uit voor Gods volk, maar de tekst uit Jesaja is juist hoopgevend. Vaak wordt het woordje 'maar' in de negatieve zin gebruikt. Zo van: "Ja, ja, hij is genezen.., maar hé..., hoe zit het dan met al die mensen die niet zijn genezen?"

Maar met onze tekst is het juist andersom. Hier wordt eerst de duistere realiteit geschetst, MAAR dat is niet het einde, en zeker niet voor hen die Jezus kennen, want Jesaja zegt: "MAAR, over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Nu is het jammer dat sommigen alleen het eerste gedeelte van onze tekst zien en alleen maar klagen over alle ellende in de wereld. Net zo jammer is het dat anderen alleen maar het tweede gedeelte van deze tekst zien en hun ogen sluiten voor de grimmige realiteit om lekker weg te kunnen dromen in hun geestelijke hemelrijk. In het ergste geval gaan ze met elkaar op de 'vuist' voor hun 'eigen' gelijk. Beide standpunten doen geen recht aan Gods bedoelingen. Nee.., de duisternis heeft niet het laatste woord, die verlamme angst voor de duisternis moeten we dan ook overwinnen. Maar de hemel is ook nog niet op aarde gekomen. De eerste groep probeert angstvallig deze wereld te ontvluchten, en de tweede groep ontkent gewoon dat er een probleem is. Maar Gods Woord is zo duidelijk en laat ons een gezonde balans zien.

Nee, je moet je natuurlijke ogen niet sluiten voor de grimmige realiteit waar we vandaag in leven, maar je moet je geestelijke ogen vooral gericht blijven houden op Jezus die ons juist tot een licht wil maken in deze duistere wereld. Hij zei dan ook: "Jij bent het licht van de wereld!" Wij..? Ja, wij! Wie anders? Wij, die God kennen, zijn de lichtende sterren in deze duistere wereld, ongeacht hoe donker het ook om ons heen wordt. In plaats van angstig weg te kruipen moeten we juist ons licht laten schijnen en het goede nieuws bekendmaken. Dat gaan we het komende jaar dan ook weer volop doen. U leest er meer over in deze brief. Ik wil u vragen om ons werk dan ook te blijven steunen met uw geld en uw gebeden, zodat God zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen. In dienst van onze Koning voor een verloren wereld,

Jaap Dieleman

**GEKOCHT & BETAALD**  
**HET BLOEDVERBOND**  
Jaap Dieleman

**€ 17,50 Nu bestellen - klik hier!**

GEKOCHT & BETAALD  
HET BLOEDVERBOND  
Jaap Dieleman



## Verslag zendings-reizen - India – november 2014 & januari 2015

God gaf ons visie om in de 50 dorpen waar we ook al [waterputten](#) hadden geslagen, kerken te gaan bouwen. We noemen dit plan "[Een kerk voor een kerk](#)". In november 2014, hebben we de eerste 2 kerken geopend. Daarnaast hebben we ook nog drie campagnes gehouden, melaatsen bezocht, weduwen verzorgt, een medisch kamp gehouden, voor zieken gebeden enzovoorts. In januari 2015 ben ik teruggegaan om met Family7 een documentaire te maken over ons werk, die binnenkort via [Family7](#) wordt uitgezonden. Op mijn [Facebook-pagina](#) (als je terug scrolt naar 20-25 januari), zie je een prachtig fotoverslag. In dat kader hebben we ook twee mannen geïnterviewd die tijdens het '[Living-Water-Festival](#)' zijn aangeraakt. Zie hieronder het verbazingwekkende getuigenis van Chitti Babu (links op de foto) & Ellepan (rechts).

### Ik heb de kerk verwoest, nu wil ik haar opbouwen

Chitti Babu had ooit van Jezus gehoord maar hij deed er niets mee. Integendeel, hij werd verslaaft aan drugs waardoor zijn huwelijk strandde. Daarna ging hij op het dievenpad en werd lid van een bende, die besloot een voorganger in elkaar te slaan en zijn kerk met de grond gelijk te maken. Kort daarna kreeg hij een ongeluk en kon niet meer lopen. Een half jaar lag hij op bed. Hij was depressief en voelde zich ellendig. Ik deze uitzichtloze toestand kwam hij naar het "Living Water Festival" waar hij het goede nieuws hoorde dat God van hem hield. Hij gaf zijn leven aan Jezus en werd op slag volledig genezen. Nu helpt hij mee met het vinden van grond om nieuwe kerken te bouwen. Eerst brak hij kerken af, nu helpt hij mee opbouwen. Een prachtige Paulus bekering!



### Ik opende mijn hart en Jezus opende mijn ogen

Ellapan was op jonge leeftijd blind geworden door giftig sap uit bladeren. Ook liep hij moeilijk vanwege een ongeluk. Hij hoorde geruchten over het "Living Water Festival". Omdat God daar wonderen zou doen, kwam hij met verwachting naar het festival. Daar hoorde hij over Jezus en opende hij zijn hart voor Hem. Toen deed God een wonder en opende zijn ogen. We stonden met z'n allen te janken vanwege de goedheid van onze grote God, die deze twee mannen zo machtig redde. Nu willen ze alleen maar meer over Jezus horen. Daarom zijn we zo blij dat we deze kerken zijn gestart om hen verder te helpen.



Maandag besloten, dinsdag begonnen...



woensdag opgebouwd en...



...vrijdag was er schoon en veilig drinkwater



Dolf van Family 7 & ik met zigeunerkinderen.



Een prachtig zigeunerjochie.



Een blij zigeunerfamilie vanwege de nieuwe put.

## Zendingsreis China – 9 t/m 23 maart 2015

Twee jaar terug was ik in Shanghai met Ramiro om studenten toe te rusten in de trainingsscholen van Joshua. Vorig jaar was ik er met Jaap Houweling en dit jaar ga ik met Daniel Keijzer. Opnieuw om les te geven in de bijbelscholen van mijn vriend Joshua. Joshua is een Vietnamees maar hij woont en werkt al 8 jaar in China. In de afgelopen jaren zijn er door zijn bediening bijna 500 kerken geplant en 11 bijbelscholen gesticht; voor ongeletterden tot op universitair niveau. Er zijn al een paar honderd zendingen uitgezonden vanuit China en elke week komen er bijna 1000 mensen tot Jezus door zijn bediening. Ik was erg onder de indruk van deze nederige en eenvoudige man, die zo'n enorm werk doet in China. Toen we op een avond samen waren, bleek dat Joshua erg onder de indruk was van mijn onderwijs over het Vaderhart van God en over vaderlijk leiderschap. Met aandrang vroeg hij wanneer ik kon komen om juist dit thema te onderwijzen omdat dit veelal ontbreekt in de Chinese cultuur. Dus gaan we straks weer een nieuwe lichte jonge gelovigen en opkomende leiders toerusten. Wat een voorrecht!



Bij China denk ik aan de Chinese muur en aan de vele mensen (1 op de 5 mensen is een Chinees) en de mooie rivieren..., maar er is meer

Ik voel me bevoorrecht dit te mogen doen. De warme vriendschapsband met Joshua heeft er toe geleid dat ik al weer voor de derde keer ga. Dit keer van **9-23 maart** a.s. In verband met de situatie in China kan ik verder niet te veel vertellen, maar ik vraag u voor deze reis te bidden. Ook zoeken we financiële steun om de kosten voor deze reis te dekken. We hebben ongeveer € 1.000,- nodig. Als u uw zaad wil zaaien voor een oogst in China, dan ben ik ervan overtuigd dat dit een goede akker is om in te zaaien. U kunt u gift overmaken op ING rek.nr. 5169971 o.v.v. van China. Of u kunt direct online doneren door [hier](#) te klikken. Iedereen die ons steunt met € 100,- bieden wij een boek aan. Kijk [hier](#) welk boek u zou willen kiezen. Meldt dan bij uw gift 'boek' en welk boek u voorkeur heeft. Bij voorbaat dank!



Het oude Shanghai heeft veel cultuur en heel veel mensen, naar schatting zo'n 26 miljoen, maar ook hele moderne architectuur, prachtig!

**LEVEN ALS EEN Koningskind**  
Een opbouwende bijbelstudie van  
**JAAP DIELEMAN**  
**€15,- Nu bestellen - klik hier!**



**DINSDAG 24 FEB. 19.30 UUR**  
 Op 13 augustus 2014 namen Klaas van Denderen & Jaap Dieleman het initiatief voor de gebedsavond vanwege de noden in de wereld.

Sindsdien hebben we zes van deze avonden gehouden. Omdat Klaas en Jaap beiden ook actief in het buitenland zijn, waren ze tijdelijk gestopt, maar nu pakken ze de draad weer op om op de bres te staan voor hen die lijden, vervolgd worden, voor Israel en ook voor ons eigen land.

We willen onze stem in de hoge laten horen voor hen die misleid zijn en denken God een dienst te bewijzen door moordend en onthoofdend te strijden voor wat zij zien als een goede zaak. We geloven dat in dit alles gebed, geïnspireerd door onvoorwaardelijke liefde, het machtigste wapen is, zoals ook koning Hiskia ontdekte toen hij omsingelt was door een vijandig leger en toen tot God bad, die op een bovennatuurlijke wijze ingreep en hen verlost. Deze avonden zijn profetisch van karakter. We hebben geen programma. Iedereen mag bidden, een stuk uit de Bijbel lezen, profeteren of wat dan ook, op zijn of haar eigen manier. We 'werken' o.a. d.m.v. 'lofprijs en aanbidding' en d.m.v. krachtige proclamatie. U bent van harte welkom en we zien weer naar u uit. We zijn dit keer te gast bij onze vriend Richard Klomp van Rafael Amersfoort, zie hieronder het adres: Kosmonaut 2, 3824-MK, Amersfoort. Tel: 033-7600400, E-mail: [info@rafaelamersfoort.nl](mailto:info@rafaelamersfoort.nl)

**A.U.B. ZOVEEL MOGELIJK DELEN EN DOORGEVEN AAN ANDEREN**

**Nieuwe uitgaven**



Op deze Luister-CD staat zes uur onderwijs verdeeld over zes lessen. Verder vindt u van elke les notities in PDF met gespreksvragen, waardoor deze lessen uiterst geschikt zijn voor groepsstudie en kringavonden.

Prijs € 15,-

**BESTEL NU!**



'Sons of God' laat op schitterende wijze zien wat God kan doen als Hij de Koning van ons hart is. Een DVD die je geloof zal versterken in wat God ook door jou wil doen, want Hij wil dat Jezus in je leven wordt gezien.

Prijs € 15,-

**BESTEL NU!**



"Gekocht en betaald", het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten.

Prijs € 15,-

**BESTEL NU!**

# Welkom op de Siloam

**21 - 26 juni 2015**

## Bijbelstudie vaarvakantie

met Jaap Dieleman



Reis mee met de Siloam,  
varen op bijbels kompas

**Thema**  
*Openbaar worden van de zonen Gods*



Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

**Route** Kampen, Makkum, Terschelling 2 dagen, Medemblik en Kampen

**Inschepen** 21 juni, 19.00-20.00 uur

**Ontschepen** 26 juni, 17.00 uur

**Kosten** € 350,- p.p. all-in

TIP

Maak deze reis (ook) mogelijk voor een ander. Geef een Siloam vaarreis kado! Informeer naar de mogelijkheden.



**Inschepen/ontschepen in Kampen,**  
aan de IJsselkade (tegenover huisnummer 2)  
t.h.v. de Koornmarktpoort.

Meer info en opgave: Stichting Siloam  
T 06 539 211 55 | E [siloam@vaart.net](mailto:siloam@vaart.net)  
[www.stichtingsiloam.nl](http://www.stichtingsiloam.nl)




Altijd leuk varen over het IJsselmeer en naar de Waddeneilanden. Bijbelstudie en genieten van Nederland op z'n mooist. Dit keer is het van **21-26 juni 2015**. Wil je mee, geef je [hier](#) op of kijk op [Siloam Bootreizen](#)

### Gods cadeau voor anderen - en een gift voor u!

Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! Dat gaan we tijdens de komende reizen ook weer volop doen. In India, in China, in het Caribische gebied en waar God ons open deuren geeft. Ja, het kost geld veel om het goede nieuws te verspreiden en anderen Gods grootste cadeau, Zijn Zoon, te geven. Maar elke ziel is het meer dan waard om in te investeren, en juist daarom zoeken we partners die in ons werk willen investeren. Wilt u onze partner worden en uw geld beleggen in kostbare mensenlevens? Meldt u dan [hier](#) aan als partner. Wij mogen hen dan mede namens u bereiken en u krijgt van ons als gift een mooi boek. Heel hartelijk dank!

### Familienieuws – Huize Dieleman

Er is weer veel gebeurd in huize Dieleman. Chenaniah groeit zo hard. Hij wordt op 13 februari al weer 1 jaar. Hiep, hiep hoera! Wat een feest is het om hem bijna elke dag te kunnen zien. Het is zo'n prachtventje. (hij lijkt een beetje op mij!). Hij krijgt tandjes, kruipt, begint zijn eerste stapjes te doen en brabbelt er lekker op los. Genieten tot en met dus! En meer goed nieuws, want Jonathan en Grace verwachten hun 3<sup>e</sup> kindje. Schitterend, dat wordt dan ons 6<sup>e</sup> kleinkind. Eind maart is Grace uitgeteld, dus spannend want dan ben ik net weer terug uit China. Onze Joyce is lekker met muziek bezig en begonnen met eigen liedjes te schrijven. Prachtig, ik ben helemaal trots op haar! Het worden dus weer mooie en spannende maanden met de verjaardag van Chenaniah en de geboorte van ..? We danken God voor al Zijn zegeningen in ons gezin. In Zijn liefde verbonden.



Jaap & Antje Dieleman