



stichting
De Heilbode

Nieuwsbrief

april 2015

We preach the Word, to reach the World
for every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner

**Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op
het openbaar worden der zonen Gods**
Romeinen 8:19



Beste vrienden,

Niet alleen mensen, maar de hele schepping zucht als een vrouw in barensood omdat ze een kind verwacht en dat kind is de zoon van God zelf. Ook wijzelf, die de Geest ontvangen hebben, zuchten in de verwachting van het zoonschap (Rom. 8:22-23). Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar omdat er 'zonen Gods' in meervoud staat, gaat het hier niet om Jezus persoonlijk, maar om 'Jezus is ons, de hoop der heerlijkheid'. Hij wil zichzelf *in* ons openbaren. Hij wil dat wij als Zijn kinderen, zijn DNA hebben. Om die reden heeft Hij ons zeer grote en kostbare beloften gegeven opdat we daardoor deel zouden hebben aan Zijn natuur (2 Petrus 1:4).

Maar deze kostbare beloften zijn ons niet gegeven om ze in te lijsten en aan de muur te hangen. God wil dat wij die cheque verzilveren. Hij wil dat wij deze beloften zullen incasseren. Daarom spoort Petrus ons aan om ons geloof in die beloften met alle macht te ondersteunen door een deugdzaam leven te leiden, God te kennen in alles wat je doet, jezelf te beheersen, te volharden in het geloof zodat je vrucht draagt voor God, liefde voor Gods kinderen te hebben en ook voor alle andere mensen. En als deze dingen: geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, godsvrucht, broederliefde en liefde voor allen, in ons leven zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder *werk* of *vrucht*. Dan zal je de werken gaan doen die Jezus ook deed en de vrucht van Gods geest, het karakter van Jezus zal ook zichtbaar worden in je leven. Met andere woorden: je gaat op je Hemelse Vader lijken! Je hebt Zijn DNA, Zijn natuur, Zijn hartenklop, Zijn gedachten en nu kun je ook dan ook Zijn werken doen. Halleluja! Laten we dus ons uiterste best doen om aan deze geweldige roeping gehoor te geven, want dan belooft God ons zelfs dat we nooit meer zullen struikelen (2 Petrus 1:10).

Wat een belofte: '*nooit meer struikelen!*' Je bent dan volmaakt, zoals je Hemelse Vader volmaakt is. Ik hoor mensen al zeggen: "Maar Jaap, dat kan toch niet?" Ik denk van wel! Want God heeft ons die belofte niet voor niets gegeven. Ik weet echt wel dat ik er nog niet ben, maar ik jaag ernaar dat ik het ook grijpen mocht, om de simpele reden dat ik door Gods liefde ben gegrepen. De uitdaging van deze belofte is genoeg voor mij om er naar te jagen. En dan..., dan zal God Zijn beloften waar maken en mag ik wandelen in de kracht van Zijn koninkrijk. Dan zal Jezus zichtbaar worden in mij en door de wereld worden gezien. Ik daag u uit om hetzelfde te doen, zodat de wereld ziet wie Jezus is in ons. (bloemlezing uit hoofdstuk 17 van 'Gekocht en betaald'). In dienst van onze komende Koning voor een verloren wereld,

Jaap Dieleman

GEKOCHT & BETAALD HET BLOEDVERBOND

Jaap Dieleman

€ 17,50 Nu bestellen - [klik hier!](#)



Nieuw!



Verslag zendingsreis - China – 9 t/m 23 maart 2015

Samen met Daniel Keijzer twee bijzondere weken beleefd in China. Hoewel de winters in Shanghai in principe kort zijn en niet eens zo koud, is het binnen wel vaak erg koud, omdat de huizen niet geïsoleerd zijn en er ook niet gestookt wordt. Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben twee weken intensief en bijna elke dag les gegeven aan voornamelijk jonge gelovigen die gepassioneerd zijn om het evangelie te gaan brengen in de uithoeken van China. Daniel kon vanwege zijn Joodse achtergrond veel vertellen over de wortels van ons christelijke geloof. Daarnaast hebben we ze vooral uitgedacht in de gaven van de geest en hebben we voor heel veel zieken gebeden. God bevestigde Zijn Woord met veel wonderen. Maar er vloeide ook heel veel tranen. De liefde van God de Vader is iets wat velen nog niet kennen en daarom hebben we naast de gaven van de geest ook vooral daarover gesproken. In de tweede week zouden we naar Harbin gaan, een stad in het noorden van China, dicht bij de Russische grens. Maar toen er een aantal geestelijke leiders in Harbin werden opgepakt, omdat men vermoedde dat onze contactpersoon daarbij zou zijn, hebben we uit veiligheidsoverwegingen de reis geannuleerd.



In de gemeente van Xuzhou brak de hemel open en bevestigde God zijn Woord met wonderen en tekenen.

In plaats daarvan zijn we twee dagen naar Xuzhou gegaan, een andere grote stad, zo'n 700 km boven Shanghai. Daar betoonde God zich op een krachtige wijze toen we baden voor de vervulling met de Heilige Geest. We stonden letterlijk onder een open hemel. Mensen werden diep aangeraakt en God bevestigde Zijn Woord met het ene wonder na het andere. Rugklachten, astma, huidziekten, darmklachten, enzovoorts. Velen getuigden direct van hun pijn te zijn verlost nadat we ze de handen hebben opgelegd. We hebben ze daarna geleerd dat het nu hun beurt is om de gaven van Gods Geest te gebruiken om te bidden voor de zieken om zo Gods liefde en Zijn genezende kracht te verspreiden. We waren nog niet vertrokken of men vroeg al wanneer we weer zouden komen. We nemen hun verzoek in overweging, want wat een voorrecht om dit mooie werk te mogen doen en mensen in contact te brengen met Jezus.



Dankzij de vriendschap met Joshua & Mary konden we heel effectief zijn in ons werk om gelovigen te bemoedigen en toe te rusten.

Moe maar voldaan keerden we terug naar Shanghai waar we nog een paar genezingsdiensten hadden. Deze reis werd wel op een heel bijzondere manier gekenmerkt door wonderen en genezingen. We zijn gelijk al weer teruggevraagd en zullen dat t.z.t. vast ook wel doen. China lijkt overigens wel heel open, maar vergis je niet, het is nog steeds een communistische dictatuur en christenen hebben het niet makkelijk. Vooral mijn vriend Joshua niet, die de zwarte lijst staat van de politie staat. We vragen u daarom speciaal gebed voor Joshua die elk jaar zo'n 100 nieuwe zendelingen traint en uitzend in China. Ook wil ik alle sponsors bedanken die ons financieel gesteund hebben en zo deze reis mogelijk hebben gemaakt. Namens onze Chinese vrienden heel hartelijk dank voor jullie gebeden en gaven.



Zendingsreis – Trinidad & St. Croix – 8 t/m 19 juni 2015

De komende maand ben ik in Nederland actief, zie de flyers hieronder of kijk in onze [agenda](#) waar ik nog meer spreek. Maar in juni ga ik naar Trinidad naar onze vrienden Cecil & Deborah Quamina.

Ik ben al diverse keren eerder bij hun geweest en zie er naar hen te ontmoeten en in hun conferentie te spreken. Op de terug weg zal ik spreken bij pastor Perry in St. Croix, een van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Bid dat ik vruchtbaar zal zijn en God zal voorzien in de kosten voor deze reis. Verder is er een plan voor Mali en voor de Filippijnen. De volgende meer daarover.

MANNENCONFERENTIE
(regio noord-brabant en limburg)

17 EN 18 APRIL

START: vrijdag 19:30u
EINDIGD: zaterdag 22:00u
SPREKER: Jaap Dieleman
ENTREE: Gratis
Groepsaccommodatie De hoof, Someren
(www.dehoof.nl)

Inschrijven op:
www.mannenconferentie.hermon.nl

NEW LIFE CHURCH AMSTERDAM
& **REVOLUTIONISE THE NATIONS**

PRESENTS

Revival
CONFERENCE
AMSTERDAM 2015
JESUS TO THE NATIONS

PROPHET
PATRICK TAMBAJONG
MRS. ELISA AMARANTE
TAMBAJONG

APOSTLE JAAP DIELEMAN
MAIN SPEAKER

EVANGELIST
SHAMIL' GESSER

SAT 2ND MAY 2015
13.00PM - 22.00PM

BURGEMEESTER VENING MEINESZLAAN 64, 1063 BE AMSTERDAM
0648496913 & 0623879329

27 juni

SEMINAR
10.00-16.00 UUR

WAAR MOET IK NU BEGINNEN?
SPREKERS | JAAP DIELEMAN & DAVID DE VOS

Waar moet ik nu beginnen..? Een veelgehoorde vraag als het gaat om het onderweg-zijn-met-God. Velen willen graag weten of ze op de juiste koers zitten. Je hebt een droom van God gekregen, maar weet niet goed hoe je die droom moet verwezenlijken. David de Vos en Jaap Dieleman delen vanuit hun eigen ervaring en geven je praktische tools en tips om mee aan de slag te gaan. Ze geven je handreikingen om te werken aan de droom die God je heeft gegeven. Verder is er ruimte voor het stellen van vragen en tussen de middag is er een heerlijke lunch. We zien er naar uit je persoonlijk te ontmoeten!

Datum: zaterdag 27 juni 2015 - **Tijd:**10:00-16:00 uur - **Locatie:** Zeewolde
Kosten voor deelname zijn € 25,- p.p. incl. een uitgebreide lunch. Klik of [hier](#) om je op te geven.

Nieuwe uitgaven



Op deze Luister-CD staat zes uur onderwijs verdeeld over zes lessen. Verder vindt u van elke les notities in PDF met gespreksvragen, waardoor deze lessen uiterst geschikt zijn voor groepsstudie en kringavonden.

Prijs € 15,-

BESTEL NU!



'Sons of God' laat op schitterende wijze zien wat God kan doen als Hij de Koning van ons hart is. Een DVD die je geloof zal versterken in wat God ook door jou wil doen, want Hij wil dat Jezus in je leven wordt gezien.

Prijs € 15,-

BESTEL NU!



"Gekocht en betaald", het nieuwe boek van Jaap Dieleman. Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. Nog even geduld want het verschijnt binnenkort. Houd de website dus in de gaten.

Prijs € 15,-

BESTEL NU!



Welkom op de Siloam

21 - 26 juni 2015
Bijbelstudie vaarvakantie
met Jaap Dieleman

Reis mee met de Siloam, varen op bijbels kompas

Thema
Openbaar worden van de zonen Gods

Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
Route Kampen, Makkum, Terschelling 2 dagen, Medemblik en Kampen
Inschepen 21 juni, 19.00-20.00 uur
Ontschepen 26 juni, 17.00 uur
Kosten € 350,- p.p. all-in

TIP
Maak deze reis (ook) mogelijk voor een ander. Geef een Siloam vaarreis kado! Informeer naar de mogelijkheden.

Inschepen/ontschepen in Kampen,
aan de IJsselkade (tegenover huisnummer 2)
t.h.v. de Koornmarktpoort.

Meer info en opgave: Stichting Siloam
T 06 539 211 55 | E siloam@vaart.net
www.stichtingsiloam.nl

Varen over het IJsselmeer en naar de Waddeneilanden. Bijbelstudie en genieten van Nederland op z'n mooist. Van **21-26 juni 2015**. Wil je mee, geef je [hier](#) op of kijk op [Siloam Bootreizen](#)



Gods cadeau voor anderen - en een gift voor u!

Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! In India, China, Afrika, het Caribische gebied. Overal waar God ons een open deur geeft. Ja, het kost veel geld om het goede nieuws te verspreiden en anderen Gods grootste cadeau, Zijn Zoon, te geven. Maar elke ziel is het waard om in te investeren, en juist daarom zoeken we partners die in ons werk willen investeren. Wilt u onze partner worden en investeren in mensenlevens? Meldt u [hier](#) dan als partner. Wij mogen hen dan bereiken en deelt u in de vreugde van de oogst. Wanneer u onze partner wordt, krijgt u als blijk van dank mijn nieuwste boek "Gekocht en betaald". We zien uit naar uw reactie. Heel hartelijk dank!

Familienieuws – Huize Dieleman

Er is weer mooi nieuws in huize Dieleman. Want Zoë is geboren, ons zesde kleinkind en dochter van Grace en Jonathan. Hoewel Grace de baby eind maart verwachtte, was ik ervan uitgegaan dat ik de baby pas te zien zou krijgen na mijn terugkomst uit China. Maar tegen de verwachting in werd Zoë op zaterdag 7 maart, vlak voor mijn vertrek naar China, geboren. En daarom kon ik haar nog net kon zien voordat ik zou vertrekken.

Wat een schatje en een aanwinst voor onze familie. Ook haar twee oudere zusjes Noa en Amy zijn heel blij met hun kleine nieuwe zusje. Binnenkort komt het hele gezin weer een weekendje bij ons want Jonathan en Grace wonen in Vlissingen, dus zien we hen niet elke dag. Dat wordt vast een druk maar prachtig weekend, want we verwachten de andere drie kleinkinderen dan ook. Heel druk maar superleuk. Want onze kinderen en kleinkinderen hebben ons leven enorm verrijkt. Het is echt heerlijk als familiebanden goed zijn en als je ziet dat het goed gaat met al je kinderen en kleinkinderen.

We danken God voor al Zijn zegeningen in ons gezin. En wensen u diezelfde zegen van harte toe. In Zijn liefde verbonden

Jaap & Antje Dieleman

