

De Bijbelse basis voor rechtvaardig verzet



Jezus in 'Zoon van God' (20th Century Fox)

door **Brian Shilhavy**

Toen Jezus hem daar zag liggen en hoorde dat hij al heel lang in deze toestand verkeerde, vroeg hij hem: "Wil je beter worden?" "Meneer," antwoordde de invalide, "ik heb niemand om me in het zwembad te helpen als het water wordt geroerd. Terwijl ik probeer binnen te komen, gaat iemand anders voor me uit." Toen zei Jezus tegen hem: 'Sta op! Pak je mat op en loop.' Meteen was de man genezen; hij pakte zijn mat op en liep. De dag waarop dit plaatsvond was een sabbat, en dus zeiden de Joden tegen de man die genezen was: 'Het is de sabbat; de wet verbiedt je om je mat te dragen.'

Maar hij antwoordde: "De man die me gezond maakte, zei tegen me:" Pak je mat op en loop. "' Dus vroegen ze hem: "Wie is deze kerel die je zei om hem op te pakken en te lopen?" De man die genezen was, had geen idee wie het was, want Jezus was weggeglipt in de menigte die daar was. Later vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: "Kijk, je bent weer gezond. Stop met zondigen of er kan iets ergers met je gebeuren." De man ging weg en vertelde de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. (Joh. 5: 6-15)

Jezus was een wetsovertreder. Gedurende de dagen dat hij leefde, mochten alleen "priesters" iemand genezen, of iemand als "genezen" verklaren. Dus toen Jezus zijn openbare bediening begon en op het toneel verscheen, begon hij iedereen te genezen in strijd met de "gezondheidswetten" van die tijd. Hij overtrad ook voortdurend de wetten op de "sabbat", toen niemand verondersteld werd te werken. En zoals we uit de passage in Johannes 5 hierboven zien, zei hij tegen anderen om ook de wet te overtreden. Jezus wist dat deze wetten verhinderden dat mensen werden genezen, en daarom negeerde hij ze.

Soms wist hij dat een daad van genezing problemen zou veroorzaken met de 'autoriteiten', en vertelde hij de mensen dat ze het feit dat hij hen had genezen geheim moesten houden om een confrontatie met de Farizeeërs, de regerende meerderheidspartij van die tijd, te vermijden.

Terwijl Jezus in een van de steden was, kwam er een man langs die bedekt was met melaatsheid. Toen hij Jezus zag, viel hij met zijn gezicht op de grond en smeekte hem: "Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen." Jezus stak zijn hand uit en raakte de man aan. 'Ik ben bereid', zei hij. "Schoon zijn!" En onmiddellijk verliet de melaatsheid hem. Toen beval Jezus hem: "Vertel het aan niemand, maar ga naar de priester en breng de offers die Mozes voor uw reiniging heeft opgedragen, als een getuigenis voor hen." Maar het nieuws over hem verspreidde zich des te meer, zodat massa's mensen naar hem kwamen luisteren en van hun ziekten werden genezen. Maar Jezus trok zich vaak terug op eenzame plaatsen en bad. (Lucas 5: 12-16)

De wet van Mozes stond alleen priesters toe om een melaatse "rein" te verklaren, en er waren specifieke rituelen vereist in de wet van Mozes. Dus toen Jezus deze man genas, zei hij hem aan niemand te vertellen dat hij degene was die de genezing had uitgevoerd. Hij moedigde hem aan om naar de priester te gaan die de wettelijke bevoegdheid had om hem 'genezen' te verklaren. Maar de mensen luisterden niet naar hem, omdat de priesters in die dagen niemand genas. Sommigen gingen zelfs naar de heidense 'dokters' en gaven geld uit om te proberen genezing te kopen, maar dat werkte ook niet zo goed.

En daar was een vrouw die al twaalf jaar bloedde. Ze had veel geleden onder de zorg van vele artsen en had alles uitgegeven wat ze had, maar in plaats van beter te worden, werd ze slechter. (Klinkt bekend in de oren wat we vandaag zien ?) Toen ze over Jezus hoorde, kwam ze achter hem in de menigte en raakte zijn mantel aan, omdat ze dacht: "Als ik gewoon zijn kleren aanraak, zal ik genezen zijn." Meteen stopte haar bloeding en voelde ze in haar lichaam dat ze van haar lijden verlost was. Meteen beseftte Jezus dat er kracht van hem was uitgegaan. Hij draaide zich om in de menigte en vroeg: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" "Je ziet de mensen zich tegen je verdringen," antwoordden zijn discipelen, "en toch kun je vragen:" "Wie heeft mij aangeraakt?" " Maar Jezus bleef om zich heen kijken om te zien wie het gedaan had. Toen kwam de vrouw, wetende wat er met haar was gebeurd, aan zijn voeten neergevallen en bevend van angst vertelde ze hem de hele waarheid. Hij zei tegen haar: "Dochter, je geloof heeft je genezen. Ga in vrede en wees verlost van je lijden." (Marcus 5: 25-34)

Jezus brak opnieuw de wet. En een vrouw liep weg, genezend van een 12-jarige ziekte die blijkbaar noch de priesters, noch de heidense artsen die haar hele financiën op zich namen, konden genezen. Dan waren er de tijden dat Jezus mensen genas in de aanwezigheid van de "autoriteiten", in direct verzet. En daarom hielden de menigten zo veel van hem. Hij was onverschrokken.

Op een sabbat was Jezus aan het onderwijzen in een van de synagogen, en daar was een vrouw die al achttien jaar verlamd was door een geest. Ze was voorovergebogen en kon helemaal niet overeind komen. Toen Jezus haar zag, riep hij haar naar voren en zei tegen haar: "Vrouw, je bent verlost van je zwakheid." Toen legde hij zijn handen op haar en onmiddellijk richtte ze zich op en prees God. Verontwaardigd omdat Jezus op de sabbat had genezen, zei de synagogeheerser tegen de mensen: "Er zijn zes dagen om te werken. Dus kom en laat je genezen op die dagen, niet op de sabbat." De Heer antwoordde hem: "Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op de sabbat zijn os of ezel los van de stal en leidt hem naar buiten om hem water te geven? Zou dan niet deze vrouw, een dochter van Abraham, die Satan achttien jaar lang gebonden heeft gehouden, op de sabbatdag moeten worden vrijgelaten van wat haar bond?" Toen hij dit zei, waren al zijn tegenstanders vernederd, maar de mensen waren opgetogen over alle geweldige dingen die hij deed. (Lucas 13: 10-17)

Deze keer overtrad Jezus niet alleen hun wet, hij wreef in hun gezicht en vernederde hen in het openbaar. Hij maakte heel duidelijk dat hij helemaal geen respect had voor hun gezag. En het resultaat van zijn weerstand en het breken van hun wetten was dat mensen werden genezen en verlost van hun slavernij aan Satan.

Dingen zijn niet anders vandaag. "Gezondheid" wordt wettelijk gedefinieerd door medische autoriteiten die gemachtigd zijn door de farmaceutische industrie, en overheidsinstanties voor "gezondheid" zoals de FDA en CDC zijn de enige juridische entiteiten die mensen mogen behandelen en "genezen". Maar het hele systeem is geen "gezondheidssysteem". Het is een **medisch systeem** dat diegenen verrijkt die farmaceutische producten produceren en verkopen. Niet alleen geneest het huidige wettelijke gezondheidssysteem mensen niet, ze doden nu zelfs mensen door hun eigen regels en wetten te volgen, en [ziekenhuizen zijn de gevaarlijkste plekken in Amerika geworden en de nummer 1 doodsoorzaak](#) .

Jezus gaf zijn gezag door aan zijn discipelen, en we zien precies dezelfde dingen gebeuren met zijn discipelen nadat Jezus de aarde had verlaten en naar de hemel was opgevaren. De discipelen van Jezus waren ook niet door de wet gemachtigd om 'genezing te beoefenen'. Maar ze deden het toch, in de eigen tempel van de Joden, in rechtstreekse tegenspraak met hun gezag.

De volgende dag kwamen de heersers, oudsten en wetgeleerden samen in Jeruzalem. Annas, de hogepriester, was daar, evenals Kajafas, Johannes, Alexander en de andere mannen van de familie van de hogepriester. Ze lieten Petrus en Johannes voor zich brengen en begonnen hen te ondervragen: „Door welke kracht of onder welke naam hebt u dit gedaan?” Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: “Heersers en oudsten van het volk! Als we vandaag ter verantwoording worden geroepen voor een daad van vriendelijkheid die aan een kreupele is betoond en ons wordt gevraagd hoe hij is genezen, weet dan dit, u en het hele volk van Israël: het is door de naam van Jezus Christus van Nazareth, die u gekruisigd, maar die God uit de dood heeft opgewekt, dat deze man voor uw aangezicht heeft genezen. Hij is “'de steen die jullie bouwers hebben verworpen, die de deksteen is geworden.' Verlossing wordt in niemand anders gevonden, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor we gered moeten worden.” Toen ze de moed van Petrus en Johannes zagen en beseften dat ze ongeschoolde, gewone mannen waren, waren ze verbaasd en merkten ze op dat deze mannen bij Jezus waren geweest. (Handelingen 4: 5-13)

Zoals deze tekst laat zien, waren de discipelen van Jezus die zijn genezingsbediening uitvoerden met het gezag van Jezus, geen ontwikkelde mannen. Het waren gewone arbeiders, velen van hen vissers van beroep. Maar ze verzetten zich tegen de tirannieke autoriteit van hun tijd en verspreidden de boodschap van Jezus en zijn macht om te genezen door heel Jeruzalem, heel Israël en tot in de verre uithoeken van de aarde. Alle principes in deze verhalen zijn vandaag van kracht, aangezien we allemaal in het tijdperk van het Nieuwe Verbond leven. Maar religie, en vooral de 'christelijke' religie, heeft de bijbelse verhalen van al hun macht beroofd, terwijl in feite de macht en het gezag van Jezus vandaag de dag net zo beschikbaar zijn voor zijn discipelen als ze ooit zijn geweest. We hoeven alleen maar weerstand te bieden aan de autoriteiten en de dominante cultuur die hen als 'autoriteiten' erkent. Het huidige [satanische medische systeem](#) is kwaadaardiger geworden dan ooit tevoren als gevolg van COVID-protocollen die nu worden opgedrongen aan patiënten voor economisch gewin, waar echte geneeswijzen zijn verboden.

Je kon me niet betalen om vandaag een ziekenhuis binnen te lopen. Ik zou liever in mijn huis sterven als mijn tijd om is, dan een van deze moordcentra te bezoeken en ze geld te betalen om mij kwaad te doen of te doden. Jezus is vandaag nog steeds werkzaam in de genezingswereld en ik vertrouw hem nu al tientallen jaren, lang voor COVID, en heb al meer dan 25 jaar geen ziektekostenverzekering afgesloten. Degenen die zichzelf hun hele leven hebben vertrouwd op en zich verslaafd hebben gemaakt aan het medische systeem, betalen vandaag een zeer hoge prijs voor hun vertrouwen in dat systeem, een systeem dat hun baan bedreigt, hun vermogen om deel te nemen aan de samenleving en hun eigen leven bedreigt ...

Jezus was GEEN pacifist - hij was het verzet

Ik moet meer dan een uur hebben besteed aan het zoeken naar een passend beeld voor dit gedeelte, ter illustratie van de twee geregistreerde gevallen waarin Jezus de tempel van Jeruzalem binnenliep en een zweep gebruikte om de Joodse zakenlieden en bankiers te verjagen. Maar elk beeld dat ik kon vinden was zo slap, typisch een afspiegeling van onze huidige cultuur en haar kijk op Jezus. Hier is een van de passages:

Toen het bijna tijd was voor het Joodse Pascha, ging Jezus naar Jeruzalem. In de tempelhoven trof hij mannen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en anderen die aan tafels zaten om geld uit te wisselen. Dus maakte hij een zweep van koorden en verdreef iedereen uit het tempelgebied, zowel schapen als runderen; hij strooide de munten van de geldwisselaars uit en gooide hun tafels om. Tegen degenen die duiven verkochten, zei hij: "Haal deze hier weg! Hoe durf je het huis van mijn Vader in een markt te veranderen!" (Johannes 2:13-16)

Hier is de andere:

Toen Jezus Jeruzalem bereikte, ging hij het tempelgebied binnen en begon degenen die daar kochten en verkochten te verdrijven. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de banken van de duivenverkopers om en stond niet toe dat iemand koopwaar door de tempelhoven droeg. En terwijl hij hun onderwees, zei hij: "Staat er niet geschreven: " 'Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken'? Maar je hebt er een rovershol van gemaakt.' De hogepriesters en de wetgeleerden hoorden dit en gingen op zoek naar een manier om hem te doden, want ze waren bang voor hem, omdat de hele menigte verbaasd was over zijn leer. (Markus 11: 15-18)

Het grootste deel van het kunstwerk dat ik vond dat deze gebeurtenissen voorstelde, toonde Jezus helemaal alleen, terwijl hij iets vasthield dat leek op een bos touw en dieren de tempel uit joeg. Werkelijk? Als iemand een bedrijf had dat een hoogtepunt bereikte tijdens de religieuze feesten, denk je dan dat ze gewoon een stap terug zouden doen en verbaasd zouden kijken naar iemand die hun bedrijf en winst verstoort ?

Geen kans. De tempel had eigenlijk zijn eigen veiligheidstroepen, de Tempelwacht (Handelingen 5:24), dus dit was een grote overname van de tempel waarbij ongetwijfeld honderden, zo niet duizenden mensen aan de kant van Jezus betrokken waren. Mogelijk waren er zelfs enkele Romeinse soldaten bij betrokken, aangezien Jezus enkele van hun familieleden had genezen. (Zie Mattheüs 8: 5-10)

Jezus was zeker **geen** pacifist. We weten zelfs dat zijn discipelen soms gewapend waren. Het wapen uit die tijd werd een 'zwaard' genoemd.

Toen trok Simon Petrus, die een zwaard had, het en sloeg de dienaar van de hogepriester, waarbij hij zijn rechteroor afsneed. (De naam van de dienaar was Malchus.) Jezus gebod Petrus: "Doe je zwaard weg! Zal ik niet de beker drinken die de Vader mij heeft gegeven?" (Johannes 18:10-11)

Jezus moest zichzelf overgeven als het volmaakte bloedoffer om de Wet van het Oude Verbond te voltooien, als het "lam van God" om de zonden van de wereld weg te nemen en Satans macht te breken, dus Petrus' timing hier was verkeerd. Het was niet het juiste moment om te vechten. Maar hij trok duidelijk zijn eigen wapen, waarmee hij aantoonde dat Jezus het helemaal goed vond dat zijn discipelen gewapend waren. Vlak voordat deze gebeurtenis plaatsvond, eerder die avond, is dit wat Jezus tegen zijn discipelen zei:

Toen vroeg Jezus hun: "Toen ik u zond zonder beurs, tas of sandalen, ontbrak het u aan iets?" "Niets", antwoordden ze. Hij zei tegen hen: "Maar als u nu een beurs hebt, neem die dan mee, en ook een tas; en als je geen zwaard hebt, verkoop dan je mantel en koop er een. Er staat geschreven: 'En hij werd geteld bij de overtreders'; en ik zeg je dat dit in mij vervuld moet worden. Ja, wat er over mij geschreven is, bereikt zijn vervulling." De discipelen zeiden: "Kijk, Heer, hier zijn twee zwaarden." "Dat is genoeg", antwoordde hij. (Lucas 22: 35-38)

Dus minstens twee van hen waren blijkbaar gewapend, maar niet voor een gewapend verzet tegen het Romeinse leger of de Tempelwacht, maar waarschijnlijk voor persoonlijke bescherming nadat Jezus was gearresteerd. Jezus maakte duidelijk dat hij zelf geen bescherming nodig had met door mensen gemaakte wapens. Hij had zijn vijanden kunnen vernietigen zonder zelfs maar te zweten.

'Steek je zwaard terug op zijn plaats', zei Jezus tegen hem, 'want allen die het zwaard trekken, zullen door het zwaard sterven. Denk je dat ik mijn Vader niet kan aanroepen en dat hij mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zal stellen? Maar hoe zou dan de Schrift worden vervuld die zegt dat het op deze manier moet gebeuren?' (Matteüs 26: 52-54)

Hoe zit het met andere Schriftplaatsen die pacifisme lijken te onderwijzen?

Veel religieuze leiders en leraren beweren dat Jezus een pacifist was, gebaseerd op andere delen van de Bijbel waarvan zij denken dat ze dit leren, zoals de geschriften van Paulus in Romeinen 13, of de woorden van Jezus tijdens de Bergrede, waar hij zei: "keer de andere wang toe". "In plaats van terug te slaan naar iemand die je slaat, of zelfs de woorden die ik hierboven citeerde toen hij werd gearresteerd, waar hij zei: "iedereen die het zwaard trekt, zal door het zwaard sterven." Maar het probleem met het apart nemen van specifieke verzen uit de Bijbel en er vervolgens een doctrine omheen bouwen, is dat men de totaliteit van Jezus' onderwijs mist zoals vervat in de vier evangelieverlagen van het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, in de passage van Lucas hierboven, die ik citeerde, waar Jezus met zijn discipelen praat en hun instructies geeft op de avond dat hij zou worden gearresteerd, zei hij:

"Toen ik je zond zonder portemonnee, tas of sandalen, ontbrak het je dan aan iets?" "Niets", antwoordden ze. Hij zei tegen hen: "Maar als u nu een beurs hebt, neem die dan mee, en ook een tas; en als je geen zwaard hebt, verkoop dan je mantel en koop er een."

Er waren twee verschillende sets instructies voor twee verschillende tijdsperiodes en twee verschillende omstandigheden. De eerste gebeurtenis waarnaar hij verwijst, is deze toen hij zijn bediening begon:

***Hierna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan en zond hen in paren voor Hem uit naar elke stad en plaats waar Hij Zelf zou komen. En Hij zei tegen hen: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; smee daarom de Heer van de oogst om arbeiders in Zijn oogst te sturen. Gaan; zie, ik zend u uit als lammeren te midden van wolven. Draag geen geldgordel, geen tas, geen sandalen en begroet niemand onderweg. En welk huis je ook binnengaat, zeg eerst: 'Vrede zij dit huis.' En als daar een man van vrede is, zal uw vrede op hem rusten; maar zo niet, dan komt het naar je terug. Blijf in dat huis, eet en drink wat ze bieden; want de arbeider verdient zijn loon. Ga niet van huis naar huis. Welke stad je ook binnengaat en ze ontvangen je, eet wat je wordt geserveerd; en genees de zieken die erin zijn, en zeg tot hen: 'Het koninkrijk van God is nabij u gekomen.' Maar welke stad u ook binnengaat en zij ontvangen u niet, ga de straat op en zeg: 'Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen wij af als protest tegen u; maar wees er zeker van dat het koninkrijk van God nabij is gekomen.'* (Lucas 10: 1-11)**

Maar in de tweede omstandigheid en tijdsperiode was de tijd om mensen te onderwijzen over het koninkrijk van God voorbij, en het was tijd voor Jezus om gearresteerd te worden, wat ook zou leiden tot vervolging van zijn discipelen. Dus gaf hij zijn discipelen heel andere instructies, waaronder gewapend zijn met zwaarden.

Evenzo stelde Jezus in de leer van Jezus over het "koninkrijk van God" tijdens de Bergrede (zie Matteüs hoofdstuk 5 tot en met 7) de Wet van het Oude Verbond tegenover de nieuwe manier van leven onder het Nieuwe Verbond. De nadruk van de Wet in het Oude Testament lag vaak op vergelding, zoals 'oog om oog' of 'tand om tand'.

En hoewel Jezus dergelijke wetten niet ongeldig maakte, wees hij erop dat, aangezien zijn dood de prijs zou betalen voor alle onrechtvaardigheden, we op persoonlijk niveau geen wraak of vergelding hoeven te zoeken, maar vergeving en liefde kunnen tonen door niet - wraak. Het is een algemeen principe, maar zeker geen doctrine om voor elke omstandigheid af te dwingen. Paulus leerde dit ook in zijn brief aan de Romeinen:

***Vergeld nooit kwaad met kwaad aan iemand. Respecteer wat juist is in de ogen van alle mensen. Heb, indien mogelijk, vrede met alle mensen, voor zover het van u afhangt. Neem nooit je eigen wraak, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn van God, want er staat geschreven: "DE WRAAK IS MIJN, IK ZAL TERUGBETALEN", zegt de Heer. "MAAR ALS JE VIJAND HONGER HEEFT, VOER HEM; ALS HIJ DORSTIG IS, GEEF HEM EEN DRANK; WANT DOOR DIT TE DOEN ZAL JE BRANDENDE STEENKOOLS OP ZIJN HOOFD HEBBEN."* Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. (Romeinen 12: 17-21)**

Dit is een algemeen principe onder het Nieuwe Verbond, en een heel goed principe! Maar merk op hoe Paulus de voorkeur gaf aan deze leer: "Als het kan, voor zover het van jou afhangt..." We weten echter allemaal dat er omstandigheden zijn waarin het niet mogelijk is en het niet van ons afhangt, en in die situaties moeten we misschien actie ondernemen om onszelf of anderen die hulpeloos zijn te verdedigen.

Evenzo schrijft Paulus in Romeinen 13 waar Paulus onderwijst over “onderworpen te zijn aan” de regeringsautoriteiten, hij deze brief schrijft aan gelovigen in de stad Rome die hij nog nooit had ontmoet, en die duidelijk te maken had met hun specifieke situatie op hun specifieke tijd, aangezien zij woonden op dat moment in de hoofdstad van het hele Romeinse Rijk. Onder de Joden die in die tijd leefden, waren er facties, vaak aangeduid als 'zeloten', die alleen in een Joodse staat geloofden en daarom zouden vechten tegen de Romeinse overheersing. Paulus' beschrijving van die Romeinse heerschappij was duidelijk specifiek voor die tijdsperiode, zoals hij schreef:

Want heersers zijn geen reden voor angst voor goed gedrag, maar voor kwaad. Wil je niet bang zijn voor autoriteit? Doe wat goed is en u zult van hetzelfde geprezen worden; want het is voorgoed een dienaar van God voor u. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a servant of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. (Romans 13:3-4)

This description of the Roman government at that time, from Paul's perspective, is certainly not true of ALL governments for ALL time.

Who could possibly think, for example, that the current government in the U.S. is “a servant of God to you for good” or “an avenger who brings wrath on the one who practices evil”?

Paul himself did not follow this principle all the time in his own life.

Once when he was in the city of Damascus, the governor tried to arrest him:

In Damascus liet de gouverneur onder koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken om mij te arresteren. Maar ik werd door een raam in de muur in een mand neergelaten en gleeed door zijn handen. (2 Korintiërs 11:32-33)

Paul verzette zich en ontsnapte. Andere tijd, andere locatie, andere omstandigheden. Als je andere voorbeelden in de Bijbel wilt van rechtvaardig verzet, waar God gelovigen zegende voor het overtreden van de wet, bekijk dan de voorbeelden van Daniël en zijn vrienden die in de regering dienden:

Wanneer de wereld tegen je is - Gods macht om in te grijpen voor degenen die zich verzetten

en het voorbeeld van de vroedvrouwen in Egypte die de wet overtraden en weigerden baby's te doden:

Het pad van verzet is een eenzaam - voor wie ben je bang?

Weerstand bieden aan het kwaad en vertrouwen op God is een veelvoorkomend thema in de hele Schrift.

Conclusie: weerstaan of sterven

Velen van jullie die dit vandaag lezen, staan voor zeer moeilijke keuzes. U dreigt uw baan te verliezen, uw vermogen om deel te nemen aan de samenleving, uw familie en vrienden te verliezen, als dat nog niet is gebeurd.

Maar als u een discipel van Jezus Christus bent en zijn Geest in u woont, zijn de keuzes eigenlijk heel eenvoudig. We zijn geroepen om dat licht in deze wereld te zijn, schijnend in de duisternis, weerstand biedend aan de krachten van het kwaad die erop uit zijn ons te vernietigen of ons te dwingen ons te schikken naar het satanische wereldsysteem.

We zijn gewaarschuwd dat deze dag zou komen, zoals al meer dan 2000 jaar in de profetie van Johannes staat geschreven:

Hij dwong ook iedereen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te ontvangen, zodat niemand kon kopen of verkopen tenzij hij het merkteken had, dat is de naam van de beest of het nummer van zijn naam. Dit vraagt om wijsheid. Als iemand inzicht heeft, laat hem dan het getal van het beest berekenen, want het is het getal van de mens. Zijn nummer is 666. (Openbaring 13: 16-18)

Je kunt erover discussiëren of dit merkteken een fysiek merkteken is of niet (ik geloof van niet), maar uiteindelijk maakt het niet uit. Omdat je hoe dan ook maar twee keuzes hebt: gehoorzamen en deel uitmaken van het satanische systeem, of weerstand bieden en ertegen vechten.

Verzetten en vechten is de enige optie voor een echt kind van God die mede-erfgenaar is van Jezus Christus. En het is veel belangrijker vandaag zorg ervoor dat u *bent* een kind van God, en dat zijn merk en zegel rust op je. Zien:

Het zegel van God is veel belangrijker dan het "merkteken van het beest" - Bent u voorbereid op wat komen gaat?

De meeste christenen zullen het niet halen, aangezien de meeste kerken en hun leiders hun leden aanmoedigen om te voldoen en een COVID-19-injectie te krijgen.

Ze zijn niet anders dan de religieuze leiders uit de tijd van Jezus, die ook de Schrift kenden, maar niet door hen werden gered.

U bestudeert de Schrift ijverig omdat u denkt dat u daardoor eeuwig leven bezit. Dit zijn de Schriften die over mij getuigen, maar toch weigert u naar mij toe te komen om leven te krijgen. Ik accepteer geen lof van mannen, maar ik ken je. Ik weet dat je de liefde van God niet in je hart hebt. (Johannes 5: 39-42)

Het belangrijkste onderdeel van Jezus' bediening toen hij de aarde in het vlees bewandelde, was het ongehoorzaam zijn aan de gezondheidswetten en het genezen van mensen in directe strijd met hun "gezag". Hij gebruikte zijn eigen Messiaanse autoriteit om te genezen, en die genezing is vandaag de dag nog steeds beschikbaar voor ons.

Ik heb een heel artikel over dit onderwerp dat ik 10 jaar geleden schreef, als je deze waarheid meer wilt onderzoeken:

De autoriteit om te genezen

Ik ben nu al meer dan tien jaar een trouwe wachter, ik leg uit hoe slecht het medische systeem is, met zijn [satanische wortels](#), en waarschuwde mensen dat deze dag zou komen.

Ikzelf zal geen gezondheidswetten gehoorzamen, maar zal blijven vertrouwen op Jezus om voor mijn gezondheid te zorgen. En als iemand komt en me probeert te dwingen te gehoorzamen, zal ik me verzetten, en ik zal ook anderen in mijn gemeenschap helpen om weerstand te bieden, vooral de kinderen en hulpeloos, en ik zal niet aarzelen om mijn "zwaard" te gebruiken als dat nodig is, met een zuiver geweten dat God me ertoe brengt weerstand te bieden. Ik sta aan [de winnende kant](#) . En jij?

Begrijp de tijden waarin we momenteel leven

[**De Luciferiaanse globalisten identificeren die de Nieuwe Wereldorde implementeren - Wie zijn de "Joden"?**](#)

[**Insider onthult vrijmetselarij als 's werelds oudste geheime religie en de Luciferiaanse plannen voor de nieuwe wereldorde**](#)

[**De belangrijkste waarheid over de komende 'nieuwe wereldorde' waarover bijna niemand praat**](#)

[**Het is tijd om kanten te kiezen: weet je zelfs aan welke kant je staat?**](#)

[**Het zegel en merkteken van God is veel belangrijker dan het "merkteken van het beest" - Bent u voorbereid op wat komen gaat?**](#)

[**Wat gebeurt er als een heilige en rechtvaardige God boos wordt? Lessen uit de geschiedenis en de profeet Jeremia**](#)

[**De satanische wortels van de moderne geneeskunde - het merkteken van het beest?**](#)

[**Geneeskunde: afgoderij in de eenentwintigste eeuw - 6 jaar oud artikel vandaag relevanter dan op de dag dat het werd geschreven**](#)

Heeft u problemen met het ontvangen van onze nieuwsbrieven? Zien:

Als onze website in beslag wordt genomen en wordt afgesloten, vindt u ons op [Minds.com](#) , [MeWe](#) en [Telegram](#) , evenals [Bitchute](#) en [Rumble](#) voor verdere instructies over waar u ons kunt vinden.

Als u de [TOR Onion-browser gebruikt](#) , vindt u hier de links en bijbehorende URL's die u in de [TOR-browser](#) kunt gebruiken om ons op het Dark Web te vinden: [Health Impact News](#) , [Vaccine Impact](#) , [Medical Kidnap](#) , [Created4Health](#) , [CoconutOil.com](#).