



In deze studie deel ik Gods geweldige plan met ons dat verder rijkt dan uiterlijke dingen zoals een mooi huis, gezondheid, geld en voorspoed. Het gaat bij God verder dan dat. Het gaat om je relatie met God, het kennen van Hem en het omgaan met hem zoals je met een vriend omgaat. In de arena der waarheid worden we met onszelf geconfronteerd en ontdekken we wat God wil. Hij gebruikt deze confrontaties niet om ons af te breken, maar wél om dat af te breken wat ons scheidt van Hem en van Zijn doel met ons leven. Veel van deze levenslessen heb ik zelf met vallen en opstaan moeten leren. Ik hoop van harte dat dit onderwijs ertoe bijdraagt dat u ook deze diepere bedoelingen van God in uw eigen leven zult ontdekken en erin zult gaan wandelen. Die verborgen omgang met God is het beste wat je kunt overkomen. Deze studiegids is slechts bedoeld om een maximaal rendement te verkrijgen uit dit onderwijs. Veel zegen in het beluisteren van deze studie.

Les-thema's - De verborgen mens

1. Hoe schiep God de mens?
2. Relatie en gemeenschap
3. Gemeenschap en waarheid
4. De arena der waarheid
5. Confrontaties met de waarheid
6. De geest van een kampioen



Jaap Dieleman

Les 1 - Hoe schiep God de mens?

Gen 1:27 Naar Gods beeld schiep Hij hen.

| <u>Gods beeld</u> | <u>God is licht</u> | <u>De mens naar Gods beeld</u> |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| Vader | Blauw | Geest, Geweten, intuïtie |
| Geest | Geel | Ziel, Gedachten, emotie, wil |
| Zoon | Rood | Lichaam Voertuig, woonplaats |

1. WAARTOE SCHIEP GOD DE MENS?

- Gemeenschap met God door de Geest 1 Cor. 1:9
- Gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon Rom. 8:29
- Gezag over Gods schepping op aarde Gen. 1:28

2. WAT GEBEURDE ER MET GODS PLAN?

Door de zonde: ging gemeenschap, gelijkvormigheid en gezag verloren.

De menselijke geest kwam in de dood, zijn ziel kreeg de leiding en zijn lichaam werd sterfelijk.

Door Christus: Gemeenschap, gelijkvormigheid en gezag worden weer hersteld. De menselijke geest wordt weer levend gemaakt. De ziel moet leren wat zelfverloochening is en het lichaam wordt genezen.

- door vergeving genezing hersteld
- door verlossing Gods beeld in ons hersteld
- door vervulling gezag van God in de mens hersteld

3. HOE ZAL GOD DIT PLAN VAN STAP TOT STAP VERWEZENLIJKEN?

God is de Alpha en de Omega, wat Hij in ons begint, zal Hij zeker ook in ons voleindigen.

- Door geloof in het volbrachte werk is er een relatie
- Door relatie kunt u gemeenschap met God hebben
- Door gemeenschap met God zult u vrucht dragen
- Door vrucht wordt het karakter van Jezus openbaar
- Door karakter is er een kanaal van Gods kracht
- Door kracht wordt Gods koninkrijk bevestigd.

4. HOE KUNNEN WIJ GEMEENSCHAP MET GOD HEBBEN?

Relatie is de voorwaarde voor gemeenschap

Relatie geeft genade voor gemeenschap

Gemeenschap demonstreert onze relatie met God.

Vragen bij les nr. 1

1. Hoe schiep God de mens?
2. Waarvoor schiep hij mij, met welk doel?
3. Wat gebeurde er met Gods schepping?
4. Wat had dit voor gevolgen voor mij?
5. Wat heeft God aan dit probleem gedaan?
6. Hoe zal Gos dit plan met mij verwezenlijken?
7. Hoe kan ik gemeenschap met God hebben?

Les 2 - Relatie en Gemeenschap

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN RELATIE EN GEMEENSCHAP?

OMGANG MET GOD

| Relatie | Gemeenschap |
|--|---|
| Gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus | Gebaseerd op gehoorzaamheid, liefde, toewijding |
| Het nieuwe verbond in Zijn bloed | Ervaring, wandel met God |
| Bestendig | Variabel |
| Genade | Wet |
| Beloften | Bevelen |
| Werk van het kruis | Weg van het kruis |
| Ik ben in de Heer | In doe in de Heer |
| Redding en hemel | Koninkrijk Gods op aarde, hier en nu |
| Positie | Actie |
| Statisch | Dynamisch |
| Constant | Groeiend |
| Vrede met God | Vrede van God |
| Vergeving van zonde | Vrijheid van zonde |
| Wettig, huwelijksboekje | Trouw en toewijding in het huwelijk |
| Trouwbelofte voor God en mensen | Dagelijkse toewijding en gehoorzaamheid |
| Men trouwt maar een keer | Maar men moet elke dag trouw zijn en blijven |
| Zijn kruis | Mijn kruis |
| De grondslag | De uitwerking |

DE HEILIGE GEEST

| Gaven van de geest | Vruchten van de geest |
|--|---|
| De kracht van God | Het karakter van God |
| Door geloof | Door gemeenschap |
| Openbaart de kracht van Jezus Christus | Openbaart het karakter van Jezus Christus |
| Openbaart Gods Koninkrijk op aarde | Openbaart Gods karakter in je persoonlijk leven |
| Water in de rivier | De bedding waar de rivier doorheen stroomt |
| Vuur in de kachel | De kachel zelf, de vuur korf of haard |
| Elektriciteit | Het netwerk waar de stroom doorheen stroomt |

JEZUS CHRISTUS DOOR DE HEILIGE GEEST IN ONS

| Relatie en gaven | Balans | Gemeenschap en vrucht |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 Corinthiërs 12 | 1 Corinthiërs 14 | 1 Corinthiërs 13 |
| Kracht | Bezonnenheid | Liefde |

WAT IS DE BIJBELSE DEFINITIE VOOR GEMEENSCHAP?

Johannes 17:11 Omdat zij allen een zijn gelijk wij een zijn.

Lichamelijke gemeenschap = een van vlees
Zielsgemeenschap = een van gedachten, gevoelen en wil
Geestelijke gemeenschap = een van hart en geest

Gemeenschap = eenheid van geest - two fellows in a ship = fellowship
Gemeenschap= God deelgenoot maken van je diepste zelf - de meest intieme verhouding met God
Gemeenschap= het fundament van de gemeente
-een steenhoop is nog geen huis,
-een hoop christenen is nog geen kerk

Vragen bij les 2

1. Wat is het verschil tussen relatie en gemeenschap?
2. Wat is de bijbelse definitie van gemeenschap?
3. Wat is Gods fundament voor gemeenschap?
4. Hoe kunnen wij deze gemeenschap zoeken, ontwikkelen?
5. Wat belemmert ons daarbij en hoe overwinnen wij deze belemmeringen?

Les 3 - Gemeenschap en waarheid

WAT IS HET FUNDAMENT VOOR GEMEENSCHAP?

- Joh. 4:28 God is Geest en wil aanbeden worden in waarheid en geest
Joh. 8:32 Als gij in Mijn Woord blijft, zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken
Mat. 16:18 Op deze Petra (=Gods Woord = de Waarheid) zal Ik mijn gemeente bouwen.

WAT IS WAARHEID?

- Joh . 14: 6 Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Joh 14:6 Waarheid is een persoon, Jezus Christus
Hand 17:31 Waarheid is onveranderlijk en eeuwig
Efeze 4:15 Waarheid dwingt ons de realiteit, de werkelijkheid onder ogen te zien

God is: betrouwbaar, voorspelbaar, consistent (Zijn Woord en daad zijn een)

God doet niet alleen liefdevol - Hij is liefdevol
God doet niet alleen goed - Hij is goed

God woorden en daden zijn onafscheidelijk (Dabar= Woord en Daad)

WAAROM VERMIJDEN WIJ DE WAARHEID?

De ideale situatie =zoals wij onszelf graag zien en hoe wij onszelf presenteren
De reële situatie =zoals wij in werkelijkheid echt zijn.
De reële situatie =zoals God ons ziet
Conclusie: Waarheid laat ons zien wie we echt zijn, waar we staan en hoe God ons ziet (Joh. 3:20).
Belemmeringen voor de waarheid moeten worden: geopenbaard, erkend en weggenomen worden.

HOE WORDEN DEZE BELEMMERINGEN WEGGENOMEN?

Als we onder druk en pressie komen te staan dan komt de waarheid aan het licht. 1 Joh. 1:5-7

WAAROM LAAT GOD BEPROEVINGEN IN ONS LEVEN TOE?

Zie gij wilt waarheid in het verborgene (Psalm 51: 8) - Hoe reageer je in de arena der waarheid?

We gaan twee voorbeelden bekijken van personen die beiden in de arena terecht kwamen. Toch reageerden ze beiden heel verschillend. Laten we een diepe les trekken uit de levens van deze twee mannen zodat wanneer wij in de arena terecht komen, dit met opgeheven hoofd zullen doen en de waarheid omhelzen, ongeacht de gevolgen voor onszelf, zodat we uiteindelijk als overwinnaars uit die arena tevoorschijn zullen komen.

| Koning Saul | Het proces | Bijbeltekst |
|---|---|------------------------------|
| Hij was een geweldig man, werd veranderd en was onder de profeten, hij was een krachtig leider | Het voortraject | 1 Sam 10 |
| Ongehoorzaam, gaf anderen de schuld, sloot compromissen en was trots en zelfzuchtig | Beproeft in de arena | 1 Sam 15 |
| Verworpen door God, vrees, angst en jalousie, hij hield zich voor de domme, toverij en zelfmoord. | Resultaat: onder druk ging hij zijn eigen weg | 1 Sam 16:14 1 Sam 18:8-12 |
| Zelfmoord | Eindconclusie | |

| Jozef (psalm 106:16-24) | Het proces | Bijbeltekst |
|--|------------------------|------------------------|
| Hij kreeg dromen van God | Het voortraject | Gen 37:2-5 |
| In de put, bij Potifar, in de gevangenis Hij legde de droom uit maar werd vergeten | Beproeft in de arena | Gen. 37-40 |
| Jozef hield vast aan zijn integriteit Hij openbaarde een goddelijke gezindheid Geen wrok /bitterheid maar vertrouwensrelatie met God | Resultaat: hij overwon | Gen.41:39 Gen 41:51 |
| Succes, behaagde God, werd machtig gebruikt, Jozef was een van de machtigste schaduwen van Jezus | Eindconclusie | |

Vragen bij les 3

1. Wat is waarheid?
2. Waarom vermijden wij de waarheid?
3. Hoe worden mijn belemmeringen weggenomen?
4. Waarom laat God beproevingen toe in mij leven?
5. Hoe reageer ik op de beproevingen die mij overkomen?
6. Wat wil God mij leren in deze beproevingen?

Les 4 - De arena der waarheid

Hoe kan de waarheid in ons leven overwinnen?

Psalm 51: Gij wilt waarheid in het verborgene
een gewillige geest en een verbroken hart veracht Gij niet

Vier begrippen voor zonde (Psalm 31 en Psalm 51)

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------|
| Overtredingen | Overtreden van de regels | vrucht |
| Ongerechtigheden | Wetteloze geest, je eigen weg gaan | vrucht |
| Zonde | Falen, tekortkomingen, nalatigheid | vrucht |
| Bedrog, list | Verderf, geworteld in de geest | wortel |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Overtredingen & zonde | Zichtbaar, vrucht | Gewoonten & gedrag |
| Ongerechtigheid & zonde | Bedekt, rank | Gedachten & emoties |
| Bedrog, list - rijk zonder regels | Verborgen, wortel | Motieven & houding |

Motieven - Waarom ik doe wat ik doe!

Houding - Waarom ik reageer zoals ik reageer!

Psalm 25:5 Leid mij in uw waarheid en leer mij uw weg

Psalm 86:11 Leer mij Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel

Psalm 139:24 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of er bij mij een heilloze weg is, en leidt mij op de eeuwige weg.

| Menselijke ervaring | De realiteit | Bijbelse openbaring |
|----------------------|---|------------------------|
| Verleden | Heden | Toekomst |
| Wie ik was | Wie ik ben | Wie ik zijn zal |
| Aarde | Koninkrijk van God | Hemel |
| Mijn wil | Gods wil in mij | Gods wil |
| Oude status | Actuele situatie | Nieuwe positie |
| Zonde en dood | Het slagveld van de waarheid | Heilig en levend |
| Leugen | | Waarheid |
| Oude patronen | DE ARENA | Nieuwe doelen |
| Vleselijke begeerten | Confrontaties | Geestelijke begeerten |
| Ziel en lichaam | Het slagveld | Geest, Ziel en Lichaam |
| Alpha, begin | $A \rightarrow K \rightarrow T \rightarrow Z$ | Omega, einde |
| Ik | Ik in Christus - Christus in mij | Christus |

Hoe reageert de mens op de waarheid?

- Rom 1:28
1. Ontkenning - onderdrukken de waarheid
 2. Onwetendheid - echte of gespeelde onwetendheid

Wat heeft God gedaan om waarheid in ons te openbaren?

God werd mens in Jezus Christus om de mens goddelijk te maken in Christus Jezus

Door Zijn leven bracht Jezus de bijbelse ervaring binnen menselijke bereik

Door Zijn dood bracht Jezus de mens binnen in de bijbelse ervaring

Jezus schiep een nieuwe dimensie door met de hemelse waarheid de aarde binnen te dringen

Die dimensie is het Koninkrijk van God - door wedergeboorte gaan wij daarin binnen (Joh 3:3-5)

Wat gebeurt er in het koninkrijk (de arena der waarheid) van God?

1. Openbaring van Christus -wie Hij is en wat Hij voor ons deed
2. Verlossing door Christus -van zonde, ziekte en satans macht
3. Herstel door Christus -gemeenschap, beeld en gezag
4. Herkenning door Christus -van medegelovigen en van je positie in Hem
5. Verzoening door Christus -met God, je medemens en met jezelf
6. Overgave aan Christus -van al je tijd, talenten en jezelf

Overgave = accepteren te leven in de realiteit van het slagveld

Overgave = je toevertrouwen aan de wil van God

Overgave = Geloof en vertrouwen in Jezus hebben

Overgave = God meer liefhebben dan al het andere

Overgave = onze reactie op Gods vertrouwen in ons

Overgave = het geheim van kracht om vol te houden

Overgave = het geheim van geloof om los te laten

Overgave = God alle ruimte geven om Zijn werk in ons te doen.

We *zien* het koninkrijk door wedergeboorte en zullen er door geloof in *binnengaan*

In het koninkrijk is de arena waar we geconfronteerd worden met de waarheid.

In het slagveld van de waarheid, wordt de waarheid tot overwinning gebracht

Vragen bij les 4

1. Hoe reageer ik op confrontaties met de waarheid?
2. Wat heeft God gedaan om waarheid in ons te openbaren?
3. Wat moet er met mijn sterke vleselijke begeerten gebeuren?
4. Hoe kom ik op het slagveld der waarheid en wat gebeurt daar?
5. Hoe kom ik op de plaats waar God mij hebben wil?
6. Wat is Gods doel met mij in de arena?
7. Waar sta ik in de arena en welke strijd wil God dat ik op dit moment aan ga?

Les 5 - Confrontaties met de waarheid

Vijf fundamentele behoeften van de mens

| Voedsel – schijf van 5 | Basis behoeften | Geestelijke behoeften | In de kerk |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Groenten | Voedsel | Liefde | Apostelen |
| Fruit | Drinken | Aanvaarding, erkenning | Profeten |
| Granen, noten, etc. | Slaap | Zekerheid | Evangelisten |
| Melkproducten | Lucht | Avontuur | Herders |
| Vlees – vis | Zintuig Indrukken | Creëren | Leraars |

As deze geestelijke behoeften niet op Gods manier bevredigd worden, zal men ze buiten Gods bedoelingen om bevredigen en dat brengt ons verder van huis.

We moeten inzien dat dit fout is en dat wij dit moeten afleggen.

Verlustig je daarom in de Heer, zodat Hij je kunt geven de wensen van je hart.

Hoe reageert men op confrontaties met de waarheid?

- Men ontkent de waarheid
- Men vermijdt de waarheid
- Men doorstaat de waarheid (zonder te veranderen)
- Men keert de waarheid de rug toe (terugkeren naar Egypte)
- Men omhelst de waarheid en laat zich erdoor transformeren naar Gods beeld.

Wat doet God met ons in de arena?

- God brengt ons in de arena en laat ons de waarheid zien
- We worstelen met de waarheid totdat ze in ons overwint
- De waarheid maakt mij vrij en God komt tot Zijn doel met mij
- Zodat ik -handelbaar,
-voorspelbaar en
-betrouwbaar zal zijn.

Door Zijn dood leef ik **in Hem** en door mijn dood leeft Hij in mij

- In Hem zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen
- In Hem zijn we uitverkoren voor de grondlegging der wereld
- In Hem zijn we begenadigd
- In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed
- In Hem hebben wij de vergeving van onze zonde
- In Hem hebben wij kennis verkregen van Gods wil
- In Hem hebben wij ons erfdeel al ontvangen
- In Hem zijn wij gekomen nadat wij het evangelie hebben geloofd
- In Hem zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte
- In Hem hebben wij ons bestaan gevonden

Daarom bidt Paulus voor:

1. De Geest van wijsheid
2. De geest van openbaring
3. Verlichte ogen des harten

Waarom? Zodat jij (Efeze 1:19):

- Hem beter leert kennen in waarheid en geest
- de hoop leert kennen waartoe je geroepen bent
- zult zien hoe heerlijk de rijkdom van Zijn erfenis is
- zult weten wat je **hebt** en wat je **bent** in Hem
- je plaats van gezag zult kennen en innemen
- zult weten hoe groot jij bent in Hem en Hij in jou
- de wonderbaarlijke jij leert kennen die je bent in Hem
- zult weten hoe overweldigend groot Zijn kracht is

Conclusie: jouw positie **in Christus** is **nu** vol gezag, want:

- Jezus is boven alle overheid en macht en kracht en wij dus ook
- Jezus is boven alle krachten en heerschappij en wij dus ook
- Jezus is boven alle naam, nu en voor altijd en wij dus ook

Wij zijn in Hem dus meer dan overwinnaars!

Bestemd om met Hem te zitten op de troon en te heersen met Hem.

Vragen bij les 5

1. Op welke wijze worden mijn basisbehoeften bevredigt?
2. Hoe kan ik ze bevredigen op Gods manier, zodat het constructief is?
2. Hoe reageer jij als je met de waarheid wordt geconfronteerd?
4. Hoe heb je de neiging om de waarheid te ontlopen overwonnen?
5. Ben je je bewust van de overwinningspositie die je van God hebt ontvangen?
6. Hoe kun je meer bewust worden van de overwinning die Hij voor jou heeft bereid?

Les 6 – De geest van een kampioen

In Hem zijn we meer dan overwinnaars

Hoe komt het dat wij dit geweldige plan niet ervaren?

- Omdat we ons niet bewust zijn van deze geweldige waarheid
- Omdat we dit soort prediking misschien nooit gehoord hebben
- Omdat we het nooit hebben durven geloven voor onszelf hebben geclaimd
- Omdat we halverwege de rit de moed hebben opgegeven dat het voor ons is
- Omdat we niet eerst Zijn koninkrijk en gerechtigheid hebben gezocht

Drie stappen hoe dit binnen ons bereik komt

- door **GENADE** alleen hebben wij dit alles ontvangen
- door **OPENBARING** alleen zien we wat hebben ontvangen
- door **GELOOF** alleen nemen we onze erfenis in bezit

Hoe behouden wij de geest van een kampioen?

2 Petrus 1:10 Beijvert u daarom des te meer om uw roeping en verkiezing te bevestigen (voorwaarde)

Beloofte: omdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur.

Schraagt om deze reden met betoon van alle ijver:

- Door uw geloof de deugd
- Door de deugd de kennis
- Door de kennis de zelfbeheersing
- Door de zelfbeheersing de volharding
- Door de volharding de godsvrucht
- Door de godsvrucht de broederliefde (phileo)
- Door de broederliefde de liefde (Agape)

Want als deze dingen bij **u aanwezig zijn** en **overvloedig worden** (voorwaarden), laten zij u niet zonder **werk** -de kracht van God- en **vrucht** -karakter van Jezus- (belofte). Beijvert u daarom **des te meer** om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet (voorwaarde), dan zult gij **nimmer struikelen** (belofte), en zal u rijkelijk de toegang verleend worden tot het eeuwig Koninkrijk van God.

| Voorwaarden | – u blijft in Hem | u blijft niet in Hem – | Belemmeringen |
|-------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 Joh 3:21 | Gerechtigheid | Ongerechtigheid | Jes. 59:1-2 |
| Hebr. 11 | Geloof | Ongeloof | Mat. 13:58 |
| 1 Joh. 3:21 | Een rein hart | Zonde | Jac. 5:16 |
| Efeze 1:18 | Kennis | Onwetendheid | Spreekw. 29:18 |
| Rom. 10:8-9 | Positieve belijdenis | Negatieve belijdenis | Spreekw. 18:22 |
| Psalms 37:4 | Positieve begeerten | Negatieve begeerten | Jac. 1:14-16 |
| Hebr. 11:3 | Zien op 't onzienlijke | Zien op 't zichtbare | Exodus 15:24 |
| Jac. 2:14 | Geloof in actie | Passiviteit | Jac 2:14-26 |
| Hebr. 10 | Volharding | Moedeloosheid – opgeven | 1 Sam. 13 |
| Matt. 18 | Vergevingsgezindheid | Onvergevingsgezindheid | Mat. 18:21-35 |
| 1 Cor. 13 | Liefde | Liefdeloosheid | 1 Cor 13:2 |
| Job 36:11 | Gehoorzaamheid | Ongehoorzaamheid | 1 Sam 15:22-23 |

- Hij die een goed werk in u begonnen is, zal het ook doen
- Hij zal zowel het willen als het werk in u werken
- Hij is jouw helper groot van kracht en steeds bereid
- Hij die in u is, is groter dan Hij die in de wereld is
- Hij is voor ons, dus wie zal tegen ons zijn?
- Hij zal u leiden in alle waarheid.

Wees dus sterk en moedig want overal waar gij uw voet zet, geef IK u zegt de Here.
Want zijn beloften zijn ja en amen.

Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn (Filippenzen 3:12-15).

Doel: onverwelkelijke erekrans – (die je krijgt nadat je de wedloop hebt gelopen)
Aan dit doel zijn zeer grote en kostbare beloften begiftigd.

Weg: om dit doel te bereiken moeten wij de weg der waarheid bewandelen (voorwaarde),
de belemmeringen overwinnen en de afdwalingen vermijden (stumblingblock = stepping stone)

Leef: zo reizen we van wie we waren, naar wie God wil dat we zullen zijn. Van Alpha naar omega.
Zo laten we de duisternis en het verleden achter ons en reizen we naar een heerlijke toekomst.

Samenvatting

- Het woord van Gods geeft openbaringskennis
- Openbaringskennis geeft zicht op het onzichtbare
- Zicht op het onzienlijke leidt tot een geloofsdroom
- Deze droom moet in ons aangewakkerd worden tot een vurige begeerte
- Deze begeerte moeten we belijden met onze mond
- Die belijdenis moet leiden tot een actieve geloofsdaad
- In die daad moeten wij volharden, en als we dat doen, verkrijgen wij wat God heeft beloofd.

Geloofsverklaring

Ik geloof dat het Gods originele plan is dat ik gemeenschap met Hem heb en op Hem ga lijken om vervolgens met Hem te heersen. Ik wil dat deze droom werkelijkheid wordt in mijn dagelijks leven. Ik zal niet langer klein en miezerig over mijzelf denken en spreken, maar mij des te meer beijveren om mijn roeping en verkiezing te bevestigen. Ik vergeet wat er achter mij ligt en jaag naar het doel van Gods roeping voor mijn leven en Hij zal mij de genade, de openbaring en het geloof geven om dit doel te bereiken in Christus Jezus, mijn Heer.

Vragen bij les 6

1. Hoe ontwikkel ik de geest van een kampioen?
2. Hoe komt het dat ik nog geen overwinning ervaar?
3. Hoe behoud ik de geest van een kampioen?
4. Welke voorwaarden hebben extra versterking nodig in mijn leven?
5. Welke belemmeringen staan mij nu nog in de weg?
6. Hoe kun je deze belemmeringen uit de weg ruimen?
7. Hoe kan je het einddoel des geloofs bereiken?
8. Kun je bovengenoemde geloofsverklaring afleggen?
9. Wat zal het eindresultaat zijn als ik Gods doel zal bereiken?

Andere uitgaven:



In de Open Woord series zijn er nog veel meer zesdelige Bijbelstudies. Deze zijn digitaal opgenomen en worden geleverd op een CD in MP3-formaat meestal met een studiegids met vragen in PDF. Gemiddeld zijn er zes lessen van ongeveer een uur en de studiegids helpt om het maximale profijt uit dit onderwijs te halen, ook zijn er bij elke les gespreksvragen die gebruikt kunnen worden voor groeps-gesprekken. In de Open Woord series zijn onder andere te verkrijgen:

- De verborgen mens
- Heiliging
- Geestelijke Oorlogsvoering
- Zegen of Vloek
- Gods Mysteries
- Leiderschap
- Zegen of Vloek
- De orde van God
- Apostolisch Vaderschap
- Het Jubeljaar
- Geloof met Vleugels
- Identiteit
- Blaas de bazuin
- De eerste liefde
- Terug naar de toekomst
- De zalving en de glorie
- Nieuwe wijn
- Mensen die de wereld veranderen
- Gods hart voor wezen en weduwen
- De kracht van passie
- Imitatie of Relatie (over echtheid)
- De kracht van het gesproken woord
- De wederkomst van Jezus

We zijn bezig om al deze studies te digitaliseren en opnieuw uit te geven met studienotities en gespreksvragen. Kijk in onze webshop op www.heilbode.nl voor het actuele aanbod van deze studies. Via de webshop kunt u ook direct online uw bestelling plaatsen van deze studie-series maar ook van het actuele aanbod van onze boeken.

Nieuwsbrief:

Als u bent aangesproken en u wilt reageren naar aanleiding van deze studie of u wilt regelmatig op de hoogte blijven van het werk van Stichting De Heilbode, d.m.v. onze nieuwsbrief, dan kunt u deze via de homepage aanvragen of schrijven naar:

Stichting de Heilbode

Boomkleverlaan 263
3893JW Zeewolde
info@heilbode.nl