



# Nieuwsbrief

December 2011

Gelukkig &  
Gezegend  
2012

**Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.**

Jeremia 29:11

## Beste vrienden,

Een oud lied zegt: *"Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land"*. Maar als we naar het wereldnieuws kijken ziet het er niet rooskleurig uit. De economische vooruitzichten zijn ronduit slecht. De Arabische lente heeft in Egypte en Libië wel afgerekend met de oude dictators, maar niemand weet nog wat er voor in de plaats komt. Daarnaast is er de dreiging van een nucleair conflict in het Midden Oosten en wat gaat Korea doen nu haar grote leider er niet meer is? Daarnaast zien we de smeltende poolkappen en het reizende zeewater, de droogte in de hoorn van Afrika, overstromingen in Azië en extreme weersveranderingen die dan hier en dan daar worden waargenomen. Het lijkt wel of alle records steeds weer worden gebroken. Waar gaat het met deze wereld naartoe met al dit slechte nieuws?

Maar wat is het geweldig dat wij een ander perspectief hebben. Het is niet zo dat we onze ogen sluiten voor het slechte nieuws van deze wereld, maar veeleer dat God onze ogen heeft geopend voor het goede nieuws dat van de hemel is gekomen. Ons hoop is dan ook niet gebaseerd op de beursnoteringen, de weersverwachtingen, de oorlogsdreiging en al het andere nieuws dat we dagelijks over ons heen krijgen. Immers het meeste nieuws is alleen maar 'bad, mad & sad' nieuws. Maar wij zingen: "He got the whole world in His hand" en ook: "O happy day, He took my sin away!" En daarom is het zo goed om te weten dat onze God heeft gezegd: "Ik weet welke gedachten Ik over u koester". Dat klinkt als een vader en moeder die het beste met hun kind voorhebben. Dat is de boodschap van onze Hemelse Vader, die een hoopvolle toekomst voor ons in gedachten heeft.

Als een nieuwsgierig kind verheug ik mij er nu al op, welke 'cadeautjes' Hij nu weer voor mij in petto heeft. Ik weet zeker dat ze mijn stoutste verwachtingen overtreffen. Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, is al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Cor 2:9). Hier zie je het geheim: *"voor die Hem liefhebben"*. Dat is de sleutel! Je liefde voor God is je anker, je zekerheid en je houvast in deze onzekere tijden. Je liefde voor Degene die de wereld in Zijn hand houdt, houdt ook jou in Zijn hand. Niets en niemand kan je scheiden van Zijn liefde. Die liefde schenkt ons de vrede van God die alle verstand te boven gaat en de zekerheid waar geen verzekeringsmaatschappij tegen op kan.

Bovendien is Hij bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (Efeziërs 3:20). Hij is niet onderworpen aan de wereldeconomie: Hij kan water uit de rots laten stromen en voedsel aan miljoenen in de woestijn geven. Hij kan lopen op water en een menigte voeden met een lunchpakket van een kleine jongen. Er zijn geen grenzen aan Zijn macht, voor die een wonder van Hem verwacht! Mijn Hemelse Vader tilt mij als het ware op om vanuit Zijn perspectief naar deze wereld te kijken. Dat is het goede nieuws dat wij verkondigen, ook in 2012. Ik wens u een gelukkig, gezegend en vruchtbaar Nieuwjaar, in Zijn liefde geborgen

**Jaap Dieleman**

**Nieuw!**

BILL JOHNSON

# DROMEN met GOD

*Samenwerken met God voor een culturele transformatie*

€15,-

Nu bestellen via onze webshop. [Klik hier!](#)





## Verslag Nepal – 6-17 november 2011

Nepal is echt een prachtig land, met de mooie Himalaya's in het Noorden en het groene laagland in het zuiden. Ik ging er echter naartoe voor een leidersconferentie. Broeder Karki, een man die meer dan 100 kerken heeft gesticht in de afgelopen decennia, was verantwoordelijk voor de conferentie. Aanvankelijk verwachtte men zo'n 500 leiders maar er kwamen 760 leiders uit meer dan 80 kerken uit oost Nepal. Daarbuiten waren er nog zo'n 40 niet geregistreerde leiders. De opkomst overtrof ons aller verwachting. Het was een inspirerende conferentie.

Ik ontdekte dat veel oudere leiders, bijna zonder uitzondering zwaar hebben geleden. Velen zijn ontfermt, uit huis gegooid, vervolgd, in de gevangenis beland, geslagen en sommige zelfs gedood. Ik heb buitengewoon veel deze oudere toegewijde leiders, die een grote prijs betaald hebben voor hun geloof en nu vrucht beginnen te zien op hun noeste arbeid. Het was dan ook bijzonder om bijna 400 jongeren naar voren te zien stromen, omdat ze helemaal voor Jezus willen gaan. En dat is ook nodig, want slechts 1% van de 28 miljoen inwoners is christen. Er is dus nog veel werk te doen en wij willen ons ook voor inzetten.



Girish & Sharmila Karki met hun dochter



Samen met jongeren de Heer aanbidden in de bergen



Bijna 800 leiders prijzen God in de conferentie



In het dorpje Toribari kwamen veel kinderen luisteren

David de Vos gaat in het voorjaar van 2012 opnieuw een campagne doen, ditmaal in west Nepal. Mij is gevraagd om nadien in diezelfde regio een leidersconferentie te doen. Ik heb toegezegd dit te willen doen want de kerk in Nepal is jong en erg open en er is veel behoefte aan het trainen en toerusten van leiders. Mijn boeken "Apostolisch Vaderschap", "De Apostel" en "De Echte Man" worden vertaald en dat kan ook weer meehelpen om goede fundamenten te leggen. We hopen echter meer sponsors te vinden, want voor deze reis hebben we bijna het hele budget uit de reservepot moeten halen omdat we hier nauwelijks giften voor hadden ontvangen. Dat vinden we niet erg want het is een geweldige investering geweest. Maar we hebben de hulp van goede sponsors heel hard nodig om dit te kunnen blijven doen. Samen kunnen we dan een groot verschil uitmaken voor deze prachtige mensen van dit mooie land. Wilt u ons bij deze opdracht helpen? Klik dan [hier](#)! Bij voorbaat dank en Gods rijke zegen.





### Update – Project: Ambon

De bouw van het huisje voor de familie Loppies vordert gestaag. Maar de bouw staat helaas nu even stil. Waarom? Simpel.., omdat er gewoon geen geld is. We hebben inmiddels €4.500,- gestuurd. En dat is al veel meer

dan er binnen is gekomen. Bijna de helft van dit bedrag hebben we binnen gekregen door de ijverige inzet van mijn vrouw Antje. Zij heeft loempia's, pasteitjes, rissoles, lumpur, kuping-gatja en andere Indonesische lekkernijen gemaakt en verkocht en zo al bijna voor € 2000,- bij elkaar gespaard. We zijn uitgegaan van een begroting van € 10.000,- voor hun huisje (daar bouw je in Nederland nog geen schuur voor), maar we hebben nog wél zo'n € 5.000,- nodig. We hopen dat anderen net zo bewogen zijn met dit gezin als wij en ons een helpende hand willen rijken. Wilt u meehelpen? Klik dan [hier](#) als u direct wil doneren of stort uw bijdrage op ING rekeningnummer 5169971 van St. de Heilbode ten name van "Project Ambon". De 'Loppies' zullen u buitengewoon dankbaar zijn. Kijk [hier](#) als u een uitgebreid verslag over dit project wilt lezen.

### Update – Project: Abba-Village

Zoals u wellicht weet, hebben we ons project in Rajasthan uitgebreid tot het bouwen van een 'dorp' voor 1000 kinderen met een school, een kliniek en landbouw mogelijkheden, etc. We hebben inmiddels 22 hectare land



aangekocht en staan op het punt om met een team van 5 mensen naar India af te reizen (13 - 20 januari 2012). Twee architecten hebben toegezegd te willen helpen met de bouwtekeningen. Drie bedrijven hebben te kennen gegeven dat ze geïnteresseerd zijn om een huisje sponsoren. In elk huisje willen we 25 kinderen plaatsen met een aantal verzorgers. Naar verwachting zal zo'n huisje rond de € 25.000,- gaan kosten. Het totale budget voor dit project is € 2.000.000,- (2 miljoen euro). We zijn dankbaar dat de postcode loterij de helft van het budget willen sponsoren als wij eerst de andere helft bij elkaar brengen. Om die reden hebben we **1000 aandelen uitgegeven van € 1.000,- of 1000 kansloze kinderen een nieuwe toekomst te geven**. Inmiddels hebben we al bijna € 140.000,- bij elkaar gespaard. We hebben dus nog € 860.000,- nodig.

### Abba Child Care



We zoeken dus nog zeker 860 aandeelhouders die een aandeel willen kopen voor € 1.000,- om deze droom waar te kunnen maken. Als u daar **één** van bent,

klik dan [hier](#) om een aandeel te kopen. Bid met ons mee voor dit wonder zodat we duizend kansloze kinderen een hoopvolle toekomst kunnen bieden. Er is gewoon teveel gebeurd om in een paar zinnen te vertellen, klik daarom op de banner om meer te zien of surf naar [www.abbachildcare.org](http://www.abbachildcare.org). Ook hebben we een prachtige folder gemaakt, zestien pagina's in kleur die het hele verhaal vertellen. U kunt die folder [hier](#) lezen of downloaden. We zijn benieuwd naar uw indruk en zien uit naar uw reacties.



### Ons 25-jarig jubileum

Op 20 oktober was onze Joyce jarig. Op 21 oktober was ik zelf jarig en op 22 oktober vierde we het 25 jarig jubileum van De Heilbode. Het was een heel bijzondere en bemoedigende dag die we samen met vrienden en familie mochten beleven. Antje en ik zijn buitengewoon bemoedigd en opgebouwd door de woorden die over ons

zijn uitgesproken door Jaap en Swaantje Kooij, David de Vos, Anthon Doornenbal en onze eigen Daniel. Ook hebben we heel veel bemoedigende kaarten, brieven, e-mails en telefoontjes van vrienden gekregen. Het deed ons goed om te weten dat we zoveel vrienden hebben. We zijn ontroerd en dankbaar voor Gods trouw en liefde al die jaren en gaan met frisse moed op naar de volgende 25 jaar.



### **Terugblik 2011**

Zo aan het eind van het jaar is een goed moment of even terug te kijken op het afgelopen jaar en ook vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Terugkijkend kunnen we niet anders zeggen dan dat 2010 een ongelooflijk enerverend jaar voor ons is geweest. Ik ben op reis geweest naar India, Kenia, Indonesië, Uganda, Kosovo, opnieuw naar Indonesië en naar Nepal. In al deze landen hebben we het evangelie gebracht, leiders toegerust, gelovigen bemoedigt voor zieken gebeden en armen geholpen. We zijn ons "Abba Village" project gestart en hebben inmiddels de grond aangekocht. Ook zijn we een project gestart in Ambon voor een arm gezin. In Nederland hebben we ook niet stil gezeten: we hebben een boek uitgegeven van Bill Johnson en Kathy van der Vlies. We hebben een studieresie gemaakt met het thema: "Mensen die de wereld veranderen" en een vruchtbare tour met mijn vrienden Paul en Ruth Ai uit Vietnam door Nederland gedaan. Verder heb ik in diverse conferenties en kerken naar vermogen gediend. Al met al een druk maar vruchtbaar jaar dat we binnenkort op een feestelijke manier hopen af te sluiten. Dank aan alle partners die ons met raad en daad en financiën hebben ondersteund om dit mogelijk te maken, want zonder jullie zou dit nooit gelukt zijn. Heel erg veel dank!

### **Vooruitblik 2012**

Nu staat er weer een heel nieuw jaar voor ons. We weten niet wat dit jaar ons brengen zal, maar in het vertrouwen, zoals beschreven in onze boodschap op de eerste pagina, gaan we vol goede moede en verwachting aan de slag om het goede nieuws van onze Grote God wereldkundig te maken. Allereerst gaan we van 13-20 januari 2012 met 5 man naar India voor de bouw van Abba Village. Verder zijn er plannen voor Nepal, Kosovo, Indonesia, Cambodja en een campagne in Varanasi, India. Varanasi staat bekend als een van de heiligste steden in India waar buitengewoon veel weduwen (naar schatting 50.000) rondzwerven. Uiteraard hopen we veel tijd te geven aan "Abba Village" en een behoorlijk deel van het nodige budget van 1 miljoen euro bij elkaar te brengen. Verder staan we op het punt het boek "Morele Revolutie" van Kris Vallotton uit te geven en we zijn bezig met de vertaling van het boek van Paul Ai "Van toverdokter tot apostel". Drie boeken worden op dit moment vertaald om in het Indonesisch te worden gepubliceerd en diverse boeken in India en Nepal. Maar ik hoop het komende jaar de rust te vinden om zelf ook weer een nieuw boek te schrijven. Enfin, een hoop nieuwe plannen en dromen, die we met Gods hulp hopen te verwezenlijken. Droomt u met ons mee? En kunnen we ook in 2012 op uw ondersteuning rekenen? Samen mogen we de wereld winnen voor onze God, laten we de hand aan de ploeg slaan en jagen naar het doel waartoe God ons geroepen heeft: Zijn heil aan deze wereld bekend te maken!

### **Familienieuws – Huize Dieleman**

Zoals gewoonlijk eindigen we deze brief met een blik achter de schermen van ons gezin. We zijn al helemaal ingeburgerd in Zeewolde net zoals onze jongens Jozua en Daniel. David zal begin 2012 zijn nieuwe kantoor openen voor Go and Tell. Het is echt prachtig geworden en we zijn werkelijk (J)apetrots op hem. We genieten van Jemuel en Manasse die nu regelmatig bij ons binnenwippen. Antje geniet van haar werk bij de thuiszorg en wil echt niet meer terug naar Zeeland, ook al missen we de zee soms wel en vooral ook Jonathan en Grace die daar nog wonen. Jonathan kan het goed met David vinden en zou het liefste als fulltime-fotograaf met hem optrekken. Wie weet hoe snel dat nog eens zal gebeuren en dan zullen ze ook wel deze kant op komen. Onze Joel is één en al muziek. Hij geeft les en speelt in allerlei bezettingen. Wel missen we onze 'kleine' jongen best wel een beetje (hoewel hij de langste is van allemaal). Enfin, dat was het dan weer. Dank voor alle liefde, gebeden, e-mails, kaarten, telefoontjes, bemoedigingen en giften. Onze dank is onuitsprekelijk. Met de wetenschap dat Hij hoopvolle gedachten over u koestert wensen wij u een gezegend en voorspoedig 2012 toe. In Zijn liefde verbonden.



**Jaap & Antje Dieleman**