



Nieuwsbrief

December 2012

DE HEILBODE

Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen.

Galaten 2:10

Beste vrienden,

De apostelen waren overeengekomen het evangelie aan de Joden te prediken en Paulus zou het aan de heidenen brengen, maar ze mochten de armen daarbij niet vergeten en dus heeft Paulus zich naast het evangelie ook beijverd om voor de armen te zorgen. Ook ik heb het afgelopen jaar veel tijd en aandacht besteed aan de weeskinderen van India. Met deze inzet hebben we handen en voeten aan ons geloof gegeven, want geloof zonder werken is dood en ware Godsdienst is omzien naar wezen en weduwen in hun benauwdheid (Jac. 1:27).

Ik weet wel dat we door geloof zijn behouden en dat we niet gered worden door onze goede werken, maar toch zijn ze belangrijk. Volgens Gods Woord zouden zij, die hun vertrouwen op God hebben gesteld, zelfs vooraan moeten staan om goede werken te doen want die zijn schoon en voor de mensen nuttig (Titus 3:8). Ons geloof moet daarom samen gaan met onze werken, en ons geloof wordt pas volkomen doordat het zichtbaar wordt in onze daden. Ook bij Abraham zag je dit gebeuren, toen hij zijn zoon Izaäk in gehoorzaamheid aan God offerde. Het was niet slechts geloof in zijn hart, maar het werd juist zichtbaar door zijn daden heen. En zo kun je zien dat hij gerechtvaardigd werd uit werken en niet slechts uit geloof (Jac. 2:24). Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood (Jac 2:26). Maar, zal iemand zeggen: Jij hebt geloof en ik heb werken! Toon mij dan je geloof zonder de werken, en ik zal je mijn geloof tonen uit mijn werken (Jac. 2:18).

Natuurlijk moeten we in het offer van Jezus geloven en natuurlijk is dat een zaak van ons hart. En we weten óók wel dat we niet door onze goede werken worden gered, maar we mogen deze waarheid niet misbruiken om geen hand uit te steken naar onze medemens in nood. Je geloof wordt pas echt volkomen als je het zichtbaar maakt in je daden, zodat de ongelovigen je goede werk zien en daardoor onze Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Matt. 5:16). Want wat je voor de arme, de hongerige, de naakte, de vluchteling, de zwakke en de gevangene doet., dat heb je eigenlijk voor Jezus gedaan.

Misschien heb ik het afgelopen jaar wel te veel tijd besteed aan de zorg voor de armen. Daardoor heb ik minder gepredikt, maar het evangelie juist des te meer geleefd. Het werk van de Heilbode heeft het afgelopen jaar zelfs financieel schade geleden omwille van het werk van Abba Child Care. Toch heb ik daar geen spijt van. Ik geloof zelfs dat het een goede investering is geweest. Het heeft me alleen maar meer gezag gegeven en mij nog meer gemotiveerd om mensen over de liefde van onze Jezus te vertellen. Daarom wil ik mij in het komende jaar weer opnieuw inzetten om het evangelie te verkondigen. Kunnen wij in 2013 wederom op uw steun rekenen om de wereld het goede nieuws te vertellen? Want daarvoor is Hij in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken. Een gezegende Kerst en een vruchtbaar en voorspoedig 2013.

Jaap Dieleman



DR. PAUL AI

APOSTEL

Het wonderbaarlijke verhaal van een toverdokter die een ontmoeting met Jezus Christus krijgt.

Dr. Paul Ai

€ 15,- Nu bestellen: [Klik hier!](#)



Verslag Cambodja – Van 8 tot 21 augustus 2012 was ik in Cambodja om samen met Paul Ai een conferentie te verzorgen voor voorgangers en leiders uit Vietnam en Cambodja. Paul is een invloedrijke apostel uit Vietnam, maar hij kan zelf het land niet meer in, vandaar dat we de Vietnamese leiders in het buurland Cambodja toerusten. Veel van deze toegewijde Vietnamese voorgangers hebben nauwelijks kans om een training te volgen. Voor hen was deze conferentie dan ook heel bijzonder. We hadden ongeveer 80 leiders uit Vietnam verwacht, maar er kwamen bijna 140 mensen. Wat moesten we doen? Ze terugsturen was geen optie, dus hebben we ze hartelijk ontvangen. Het kostte ons € 50,- p.p. Maar omdat er 60 extra deelnemers kwamen, bleven we met een schuld zitten. We hebben een aanslag op onze reserves gedaan om deze kosten te dekken. We hopen echter partners te vinden die het gebrek van deze broeders willen compenseren met hun overvloed. Want zo gaat Gods woord in vervulling dat zegt: Maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij (2Cor. 8:14. Help ons en maak uw gift over op ING 5169971 o.v.v. leiders-Vietnam. Bij voorbaat dank!

In oktober was Paul in Nederland om kerken en leiders te bemoedigen. Opnieuw zijn velen bemoedigd door Pauls enthousiasme, zijn optimisme en zijn ijver om andere voor Jezus te winnen. In januari 2013 gaat er een team van St. Trin naar Cambodja om samen met Paul een outreach te doen. We zien met verwachting uit naar wat God gaat doen. We hebben Paul's spannende levensverhaal nu ook in boekvorm (zie blz. 1).



Verslag - Indonesië

We waren in september 2012 in Indonesië. Het was een bijzondere reis met een prachtig weerzien van familie uit Nederland en Ambon. Dat was het hoofddoel van deze reis, maar God deed nog veel meer bijzondere dingen.

Een bijzonder open deur

Miss. Rose Farfar, de secretaris generaal van de Molukken, bij wie ik vorig jaar een Bijbelstudie aan huis had gegeven, had in het kader van het 437 jarig bestaan van Ambon-stad een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor alle ambtenaren van Ambon. Ze zocht nog een spreker voor de conferentie om te spreken over mannelijkheid, vaderschap, integriteit, etc. Toen pastor Wesley vertelde dat ik net op Ambon was aangekomen zag ze dit als Gods leiding en nodigde mij uit om in deze conferentie te spreken. En zo gebeurde het dat ik tot bijna 600-700 ambtenaren van Ambon mocht spreken over integriteit, gerechtigheid, enzovoorts. Gods gaf mij een bijzondere boodschap speciaal voor deze groep mensen. De tweede dag was ik met 60 topambtenaren in het kantoor van de gouverneur en mocht ik spreken over vaderschap. God betoonde zich krachtig in ons midden en velen werd diep geraakt. Wat een bijzondere gelegenheid en ik rolde er zomaar in.



Ambtenaren van Ambon tijdens de conferentie t.b.v. het 437-jarige bestaan Ambon stad

Nog meer open deuren

Pastor Lesley had mij ook in zijn kerk uitgenodigd. Gods aanwezigheid was heel bijzonder en velen werden diep aangeraakt door Gods Geest. Het zingen van de Ambonezen is echt heel hartverwarmend. Ook opende God een deur bij de GPM, dat staat voor de Molukse Protestantse Kerk. Het is een vrij traditionele kerk waar ik normaal gesproken niet gauw gevraagd wordt, maar God opende een deur en ik mocht spreken voor een man of tachtig over eenheid, Gods hart voor Zijn kerk en de houding van de oudste zoon in het verhaal van de verloren zoon. Het was een vlijmscherpe boodschap maar ze openden hun hart en vroegen mij of ik voor hun gemeente van 5000 wilde spreken. Helaas kon dit niet want ik zou de dag daarna al weer vertrekken. Ook was er een docente van de universiteit die mij met klem vroeg om haar studenten te komen toespreken. Ik was verbaasd van alle open deuren en dat terwijl ik eigenlijk alleen voor een familiebezoek kwam. Ik heb al deze uitnodigingen in mijn agenda gezet voor de volgende keer.

Bezoek aan Bali

Op de terugweg hadden we besloten een tijdje op Bali nog van onze vakantie te genieten, maar ook hier opende God een paar bijzondere deuren om te spreken in de ROCK kerk van Pastor Timotius Arifin. Ik had daar al eerder gesproken maar nu mocht ik ook ons project 'Abba Village' presenteren. Iemand uit deze kerk heeft daarna een rekeningnummer geopend ten behoeve van Abba Child Care in Indonesië, zodat we nu ook fondsen in Indonesië kunnen werven voor ons project. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ik volgend jaar wellicht weer naar Ambon en Bali ga en ook willen ze graag dat mijn vriend Paul Ai komt om zijn prachtige getuigenis te delen. Bovendien heeft het ons goed gedaan onze familie in Ambon te ontmoeten. Het verlangen om weer terug te gaan ligt nu al weer op de loer, dus wie weet wat voor gevolgen deze reis nog zal hebben.



Antje met haar broer en zussen te midden van haar familie in Ambon



De family die we een paar jaar geleden een huis mochten geven

Verslag - Kosovo

Van 20 tot 27 oktober waren we met een man of twaalf in Kosovo. Het was weer een buitengewoon prachtige week, met mooie wonderen van bekering, harten die aangeraakt werden en mensen die werden genezen en door Gods liefde opgetild. Het hele team was enthousiast en diepgaand geraakt. Een levens veranderende ervaring. En wil je dit zelf een keertje meemaken, dan kan dat. Want volgend jaar willen we speciaal een jongerenreis organiseren die we zo low-budget mogelijk willen maken. We moeten het plan nog uitwerken en dus nog even geduld. Het duurt immers ook nog tot volgend jaar zomer. Kijk [hier](#) om te zien wat er nog nodig is en [hier](#) als u dit project wil steunen. Dank voor uw hulp.

Nieuw!

MORELE REVOLUTIE

door:  Kris Vallotton & Jason Vallotton

een verrassende kijk op seksualiteit vanuit een goddelijk perspectief door:

Nu bestellen:
Klik hier!
€ 15,-





Abba Child Care International

Abba Child Care - update

In november ben ik met Arjo vd Berg naar India geweest. Deze reis heeft een grote impact op ons werk daar gehad. Want we zijn met ons werk een nieuwe weg in geslagen. Onze visie is onveranderd en ook ons doel is gelijk gebleven –*we willen duizend kinderen de liefde van een vader en moeder geven*– maar... onze strategie is helemaal veranderd. Kijk snel [hier](#) om alles over deze ontwikkeling te lezen. We streven naar € 1.000.000 omdat de Postcode Loterij ons bedrag dan wil verdubbelen. We hebben al € 300.000,- voor ons project. We zoeken dus nog zo'n 700 mensen die een 'aandeel' willen kopen om deze droom waar te maken. Als u er **één** van bent, klik dan [hier](#) om een aandeel te kopen. Bid met ons mee voor dit wonder zodat we snel onze droom kunnen verwezenlijken. Ook zoeken we mensen die als ambassadeurs Abba Village willen promoten zoals Nelleke Pape in Nijverdal gedaan heeft en voor ons werk € 1.200,- heeft opgehaald. Dank je wel Nelleke! Bent u geïnteresseerd? neem dan contact met ons op! Ook gaan we het komende jaar een aantal spannende fundraising evenementen organiseren. Ik kan er nog niet teveel over zeggen, maar als het lukt kan dit veel voor ons werk gaan opleveren. We vragen daarom uw gebed zodat we de gunst van deze sponsor mogen verwerven. Als je meer wilt weten, surf dan naar www.abbachildcare.org om de laatste ontwikkelingen te bekijken.

Familienieuws – Huize Dieleman

Het jaar is alweer bijna ten einde. Wat gaat het toch snel als je zo aan het einde van het jaar terugkijkt. Grace en Jonathan zijn verhuisd en nu zijn ze in blijde verwachting van hun tweede kindje. En wij dus helemaal blij. Het werk van David en Joyce groeit gestaag door. We zijn zo trots op het mooie werk dat ze doen en omdat we dichtbij wonen, kunnen we ook af en toe lekker bijspringen om op hun jongens te passen (wat Antje maar al te leuk vind). Onze zoon Jozua, Daniel en Joel zijn druk met werk en muziek. Joel is verhuisd naar Hoogvliet en heeft een prachtig huis met een schitterende muziekstudio. We missen onze jongste wel, hij is zo druk. Van wie zou die dat hebben..? Lijkt vast op zijn vader. Antje heeft dit jaar al diverse keren gekookt voor diverse benefitdiners. Zo heeft ze al veel geld opgehaald voor ons werk in Indonesië en India. Binnenkort komt er weer een benefitdiner in Spakenburg. Hou onze site maar in de gaten.



We zijn het afgelopen jaar wel een aantal sponsors kwijtgeraakt, de meesten omdat ze het financieel moeilijk hebben en om die reden hun giften hebben stopgezet. We zien dat terug op onze jaarrekening en dat geeft soms wel zorg. Maar zoals altijd zien we op naar onze God en vertrouwen dat Hij zal voorzien in onze noden. We zouden het geweldig vinden als we nieuwe partners kunnen vinden die ons met een vast klein bedragje per maand zouden willen steunen, zodat er wat financiële stabiliteit komt. Als u een vaste partner van de Heilbode wilt worden, klik dan [hier](#). Tot slot wil ik al onze sponsors, donateurs en vrienden bedanken voor hun ondersteuning, bemoedigingen, giften en praktische hulp. We wensen u een heel gezegende Kerst en een voorspoedig en gezegend 2013.

Jaap & Antje Dieleman